



OLAT NIEUWS

CLUBBLAD VAN WSV OLAT • JAARGANG 36 • NUMMER 9 • SEPT. 2010



Impressies Kempenlandtocht



Op pad met De Heerlijkheid



Op post in Nijmegen: leuk!



Weer mijlpaal voor Ernst

OLAT: Ollandse Lange Afstand Tippelaars

Opgericht 23 november 1967 te
Sint-Oedenrode
Lid van KNBLO-NL wandelsport-
organisatie Nederland
Aangesloten bij: KNAU en
NFV (IVV)



ADRESSTICKER

*Het viel nog reuze mee met
het weer tijdens de KWD.
En van de grote brand op
de Strabrechtse Heide was
gelukkig ook amper iets
te merken. Kortom, niets
stond een succesvol wandel-
weekend in de weg – en dat
was het ook.*

REDACTIE OLAT NIEUWS

Vormgeving & coördinatie: Mirjam Kies
Wil Jacobs, Rinda Scheltens, Maria Stortelder,
Mirjam Kies en Ad van Asten (teksten)
Noud Wijn (fotografie)
Otto Ahlers (archivering)
Joop Wesseling (bestuursafgevaardigde)

INLEVEREN KOPIJ

t/m 3^e zondag van de maand
Scheidingsstraat 50, 5615 KN Eindhoven
olatnieuws@onsneteindhoven.nl
info redactie algemeen: 040 2550 342

ADVERTENTIES

Ad van Asten, a.asten1@chello.nl

WEBSITE

Angélique van Deursen (webmaster)
website@olat.nl
Ad van Asten (coördinatie & PR)
a.asten1@chello.nl of 0499 47 37 67

LEDENADMINISTRATIE & ABONNEMENTEN

Jet vd Bersselaar-Dreesen
De Regent 286, 5611 HW Eindhoven
040 252 4404 of jet.dreesen@gmail.com

VERZENDING

Mariet & Mart Douven, Tjeu van de Kerkhof
Jos van den Bersselaar (coördinatie)
j.f.c.j.vande.Bersselaar@freeler.nl

DRUK

Ton Niëns, Weert



IN DIT NUMMER:

Wandelen op Dinsdag; Rooise wandelingen; Clubreizen; KWD	2-3
Samenstelling bestuur & commissies OLAT	4
Bij Joop aan tafel <i>opgetekend door Ad van Asten</i>	5
In Memoriam: Christ Klaassen, Wim Coolen en Bob Bruijning	6-7
Onze jarigen; Ledenadministratie <i>Jet van den Bersselaar</i>	7
KWD: Meewandelen met WSV de Heerlijkheid <i>Co Tops</i>	8-9
Pijlen schilderen voor de Kempenlandtocht <i>Klaas Bakker</i>	9
Foto-impressie & lofdicht op de KWD	10-11
Kempenlandtocht z'n geld zeker waard <i>Bernard Oude Nijhuis</i>	12-13
Ernst Westerhoff: als eerste 125x Long Distance Walker <i>Mirjam Kies</i>	13
Aanmelding trainingsweekend Wintelre geopend <i>Henk Plasman</i>	14
LPS: clubkampioenschap, tussenstand & agenda <i>Ad van Asten</i>	15
LPS: agenda, uitslagen & nieuws <i>Ad van Asten</i>	16-17
LPS: alle deelnemers 110 & 80 km Kempenlandtocht <i>Ad van Asten</i>	18
In het spoor van achterhoede en verzorgers <i>Ad van Asten</i>	19-20
Yverdon goed voor persoonlijk record <i>Dennis van Reeden</i>	20
De 100 ^e Kennedymars van Rini Welten <i>Mirjam Kies</i>	21
Den Oever? Zo gek nog niet <i>Klaas Bakker</i>	22
Vlaaien opruimen hoort er ook bij <i>Myriam van den Berg</i>	23-24
Zij liepen de Vierdaagse van Nijmegen en Apeldoorn uit	24-27
Prikbord: gemengd nieuws uit de vereniging <i>Mirjam Kies</i>	27
Na ruim 35 jaar toch nog een Centurionspeld <i>Mirjam Kies</i>	28-29
Hallo Wandelaars! Verslag uit Nijmegen <i>Inge Mol- van Egmond</i>	29
Serie: Van Land's End naar John O'Groats (5) <i>Piet Jansens</i>	30-32

De redactie verwelkomt alle bijdragen in woord en beeld van OLAT-leden en over OLAT-evenementen. Indien nodig kunnen stukken worden ingekort. Opinies hoeven niet de mening van het OLAT-bestuur te vertolken.

Voor de inhoud van de advertenties in dit clubblad kan door het bestuur van OLAT en de redactie van het OLAT Nieuws geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard. Bezoek ook onze website: www.olat.nl



VOORUITBLIK CLUBREIS: Angleur-Sart / Poulseur

Door bossen en langs de Ourthe

In oktober zijn de dagen alweer korter, tijd dus voor een clubreis wat dichterbij huis. Op onze laatste clubreis van dit seizoen starten we net onder Luik, in Angleur. Het elegante kasteel dat de bankiersfamilie Nagelmackers in 1720 liet bouwen, is het eerste dat we daar te zien krijgen. Na jaren van leegstand en verval is het complex weer bewoond, nu door een twintigtal huurders. We werpen nog even een blik in de Notre Dame-kerk vol ex-voto's en verlaten dan voor lange tijd de bewoonde wereld. Op de route van de GR57 naar het zuiden is een aaneenschakeling van bossen ons deel, afgewisseld met wat boerenland en heidevelden.

Het is overigens te danken aan de universiteit van Sart-Timan (die tot 1967 gevestigd was in Luik) dat de aloude heide in dit gebied is hersteld van de zure industriële neerslag van voorgaande decennia. Maar ook anderszins heeft de universiteit de natuur een handje geholpen. Want rondom de nieuw gebouwde campus op de heuvel van Sart-Timan zijn mooie wandelgebieden aangelegd en een groot botanisch bos, waar de routebouwers van de GR57 dankbaar gebruik van hebben gemaakt.

De cultuurliefhebber komt hier eveneens aan zijn trekken: op het universiteitsterrein bevinden zich ruim honderd beeldhouwwerken. Een van de vroegste is een bouwsel van hout en ijzer, genaamd 'De grote adelaar van de overwinning' waarvan de vleugels tegenwoordig worden aangedreven door biovergisting. Iets om even bij stil te staan, op onze weg naar de vallei van de Ourthe.

Na deze adelaar wachten ons de valken: het is even klimmen naar het uitzichtspunt 'La Roche aux Faucons' maar dan heb je ook een schitterend overzicht over het dal van de Ourthe. In de diepte ligt de oude boerenhoeve Rosière, die we na een poosje zullen passeren. De GR 57 volgt dan de oever van de rivier, om bij het plaatsje Esneux uit te komen in een groot park met historische visvijvers, en wat hoger gelegen een arboretum met tal van uitheemse boomsoorten.

Na een volgend bosgebied stuiten we op een oude steengroeve, waar we met een wijde bocht omheen moeten. Eenmaal aangekomen in het gehucht Sart, zijn we bijna op ons eindpunt: het stadje Poulseur, gelegen in een bocht van de Ourthe.

Praktische info over deze clubreis van 23 oktober staat op pag. 3.



WANDELEN OP DINSDAG

Om de 14 dagen vertrekt er op dinsdag om 10 uur 's morgens een groep van gemiddeld 40 wandelaars om met elkaar zo'n 20 km of méér te wandelen in een lekker tempo.

Het startcafé – meestal ergens in Oost-Brabant of het aangrenzende deel van Limburg – is om ± 09.30 uur open en heeft de koffie/thee klaar. Rond lunchtijd eten we ons meegebrachte lunchpakketje onderweg in de natuur op. Meestal doen we daarna het rustcafé aan. Rond 15.30 uur zijn we weer terug bij het vertrekpunt.

Wie zin heeft om mee te doen, hoeft alleen maar op tijd bij het vertrekpunt te zijn, natuurlijk met eten en drinken voor onderweg. Aan- of afmelden hoeft niet. Deelname is voor eigen risico. Behalve de gebruikte consumpties zijn er geen kosten aan de wandeling verbonden. Wel is het gebruikelijk dat iedereen na twee maal meegewandeld te hebben lid wordt van OLAT.

Bij deze wandelingen mogen de honden niet mee. Graag vragen wij uw begrip voor deze keuze.

Informatie:

Piet van der Zande 040 - 2263198 pvdzande@zonnet.nl
Mieke van Boxtel 0411 - 622188 acvanboxtel@home.nl
Truus Kusters 0478 - 541276 h.h.kusters@home.nl

AGENDA

Datum	Route	Startpunt
07 sept	Gorp & Rovert	Café de Zwaan, 013-5050033 Vrijthof 17, 5081 CA Hilvarenbeek
21 sept	Naar het Aardrijk	Rest. GGZ-Coudewater, 073-8447760 Peter de Gorterweg 7, 5248 NS Rosmalen
05 okt	Oisterwijkse Bossen	Herberg van Oisterwijk, 013-5282314 Rosepdreef 4, 5062 TB Oisterwijk
19 okt	Langs de Dommel	Rest. Paleis Den Bosch, 073-6233300 L.da Vinciplein 6-8, 5223 DR Den Bosch
02 nov	Buntven- & Bikkelsroute	Zaal Thijssen, , 0493-312432 Pastoriestraat 20, 5756 AM Vlierden
16 nov	De Vleutroute	Joe Mann Paviljoen, 0499-372032 Joe Mannweg 4, 5681 PT Best
30 nov	Tussen vijvers & vennen	Pannenkoekenh. De Clown, 040-2063008 Valkenswaardse weg 31a, 5595 XB Leende
14 dec	Rondje Heilige Eik	Café De Nachtegaal, 0499-571446 Proosbroekweg 6a, 5688 JH Oirschot
28 dec	NB: geen wandeling	i.v.m. Grenzeloze Tocht daags tevoren



ROOISE WANDELINGEN

Iedere dinsdag vertrekt er in Sint-Oedenrode een enthousiaste groep wandelaars voor een tocht van circa 7 of 10 km. Iedereen loopt in zijn eigen tempo aan de hand van een routebeschrijving. Gestart wordt – altijd stipt om 10:00 uur – beurtelings vanuit het centrum en de drie kerkdorpen van Sint-Oedenrode.

Er zijn 5 startpunten:

Den Toel	Pastoor Smitsstraat 4, Olland
De Beckart	Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel
't Riethof	Pastoor Teurlingsstraat 30, Boskant
Oud Rooy	Markt 13, Sint-Oedenrode
Vresselse Hut	Vresselseweg 33, Nijnsel

AGENDA

Datum	Startpunt
07 sept	Den Toel
14 sept	De Beckart
21 sept	Riethof
28 sept	Oud Rooy
05 okt	Den Toel
12 okt	De Beckart
19 okt	Riethof
26 okt	Oud Rooy
02 nov	Den Toel
09 nov	De Beckart

Deelname is voor OLAT-leden gratis, op vertoon van clubpas. Niet-leden kunnen één keer gratis uitproberen; daarna betalen zij 1 euro per keer. Dit kan contant of via een strippenkaart van 15 euro. Iedereen wandelt mee voor eigen risico.

Informatie:

Betsie van Mil 0413 - 475454
Marinus van Roosmalen 0413 - 475467





CLUBREIZEN 2010

Het 'eigen reisbureau' van OLAT organiseert al vele jaren achtereen clubreizen naar de de mooiste wandelroutes door de Ardennen of de Eifel. Deelnemers worden vanaf diverse opstapplaatsen per bus vervoerd.

Bij de dagtochten is verzorging (soep) inbegrepen; bij de weekendreis ook het verblijf (meestal in jeugdherberg). Wel dient men zelf te zorgen voor voldoende eten en drinken onderweg. In de dorpjes op de route is niet altijd iets te krijgen.

Behalve bij het weekend is er altijd keuze tussen twee afstanden (op de dag zelf eventueel nog te wijzigen). Men wandelt op eigen gelegenheid, aan de hand van markering en routebeschrijving. De reisleiding is in geval van nood op te roepen.

PROGRAMMA 2010

25/26 sept	GR 5	za: Wahlhausen-JHB Vianden	16 km
	GR 5	zo: Trois-Frontières-Wahlhausen	22 km
<i>Inschrijven voor deze weekendreis kan t/m 31 mei</i>			
<i>Weekend gaat alleen door bij voldoende deelname</i>			
23 okt	GR 57	Angleur-Sart (Polseur)	27 of 19 km

Inschrijfgeld:	Leden	Niet-leden
dagtochten	€ 23,00	€ 27,00
weekend	€ 62,00	€ 72,00

De prijzen zijn onder voorbehoud

Inschrijven: Minimaal 1 maand van tevoren, met vermelding van tocht, aantal personen, opstapplaats en afstand. Geld overmaken naar **giro 706801**, ten name van w.s.v. OLAT in Weert.

Na-inschrijvers kunnen alleen mee als er nog plaats is in de bus. U kunt van woensdag- tot vrijdagavond voor vertrek informeren of dit het geval is.

Afmelden: Bij verhindering zal, indien dit uiterlijk 10 dagen vóór de tocht is doorgegeven, de betaling doorgeboekt worden naar de volgende tocht, of (na aftrek van € 1,10 administratiekosten) worden teruggestort.

Opstapplaatsen:	Tijden:
Sint-Oedenrode	07:00 uur
Eindhoven (NS/Fuutlaan)	07:35 uur
Weert (AC-restaurant A2)	08:10 uur

Bij voldoende deelname ook in Son (carpoolplaats A2), Leende, Keldonk en Helmond.

Zorg voor een geldig grensdocument!
Voor (uitsluitend) bagage en kostbaarheden is een excursie-verzekering afgesloten.

Info & inschrijven: Toon van Wordragen
Juliana van Stolbergstraat 10,
6006 ZM Weert
0495 - 537775
toon.van.wordragen@hetnet.nl



WINTERSERIE

De winterserietochten van OLAT gaan altijd zoveel mogelijk over onverharde paden en stille weggetjes. De routes zijn duidelijk uitgepijld en daarnaast krijgt u een routebeschrijving mee waarvan de nummers corresponderen met die op de pijlen.

Verspreid over de routes zijn altijd meerdere wagenrustposten aanwezig, indien mogelijk met toiletvoorziening; op de langere afstanden is ook horeca opgenomen in het parkoers.

Nordic Walkers zijn welkom op alle afstanden.

Startbureau	vanaf 07.15 uur	geopend voor koffie
	vanaf 07.30 uur	inschrijven
	om 17.00 uur	gesloten

Afstanden	Starttijden
30-40 km	08.00-09.00 uur
10-15-20 km	08.00-12.30 uur
60 km	07.00-07.30 uur (alleen in maart)

Inschrijfgeld:	10 km	€ 2,50
	15 km	€ 3,00
	20 km	€ 3,50
	30 km	€ 4,00
	40 km	€ 4,00
	60 km	€ 4,50 (maart)

Bij het inschrijfgeld is de verzorging op de wagenrusten (brood, koffie, thee, bouillon, etc.) inbegrepen.

Korting OLAT-leden € 2,00 op vertoon lidmaatschapskaart.

Korting Bondsleden € 0,50 op vertoon lidmaatschapskaart.

Voor elke startplaats krijgt u een sticker voor uw wandelboekje.

Herinneringen zijn te koop in het startbureau.

Informatie: Joop Wesseling 073 5033322
winter@olat.nl

AGENDA 2010/2011

Zondag 17 okt 2010 **Sint-Oedenrode**
café De Beurs
Heuvel 44, 5492 AD Sint-Oedenrode

Zondag 21 nov 2010 **Budel**
Zuiderpoort Café
Sportlaan 7, 6021 KA Budel

Zondag 23 jan 2011 **Bakel**
Gasterij de Bosparel
Nuijeneind 20, 5761 RG Bakel

Zondag 20 feb 2011 **Middelbeers**
Café de Zwaan,
Hoogdijk 32, 5091 CH Middelbeers

Zondag 20 mrt 2011 **Oisterwijk**
Herberg van Oisterwijk,
Rosepdreef 4, 5062 TB Oisterwijk



HET BESTUUR VAN OLAT

OLAT COMMISSIES

Lange afstand- Prestatie- en Snelwandelen

Boetje Huliselan (bestuursafgevaardigde & voorz.), Piet van der Ree (notulist), Paul Canters (lid), Pierre Emans (lid), Henk Plasman (lid), Ad van Asten (lid) Wedstrijdsecretaris (a.i.) Ad van Asten, 0499 47 37 67 a.asten1@chello.nl, Lupinelaan 27, 5691 WC Son,

Winterserie

Ad Verbakel, Theo van Boxmeer (parkoersen), Fony van Buul (startbureau), Willem Schoonhen, 06-48783069 (verzorging)

Clubreizen

Toon van Wordragen (coördinator) Juliana van Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert 0495-537775; toon.van.wordragen@gmail.com Simon Willems, Jan Hendrix, Theo Boumans

Kempische Wandeldagen

Mia Dielesen (secretariaat), 040-2552742, Hamakerstraat 11, 5652 RC Eindhoven kwd@olat.nl Joop Wesseling (voorz), Hein Lenders, Ad Verbakel, Jos vd Bersselaar, Toon van Wordragen

Wandelen op Dinsdag

Piet van de Zande (coördinator), 040-2263198 Mieke van Boxtel, 0411-622188 Truus Kusters, 0478-541276 Kees van Vessem (bestuursafgevaardigde)

Rooise Wandelingen

Betsie van Mil, 0413-475454 Marinus van Roosmalen, 0413-475467

Rooise Avondvierdaagse

Betsie van Mil, 0413-475454 Marinus van Roosmalen, 0413-475467

Wandelwegen

Jan van Berkel (Airbornepad) Bert van Rooij (H. Hendrikpad) Theo Beelen (Graaf van Hornepad) Ad Verbakel (Peellandpad) Joop Wesseling (algehele coördinatie)

Onderscheidingen

p/a Peppelbos 40, 4191 MG Geldermalsen Voordrachten jaarlijks vóór 15 sept. indienen

OVERIG

Boetiek wandelgidsen

Janet van Gennip, 040-2415802

OLAT-verzorging

Willem Schoonhen, 06-48783069

Overnachting Vierdaagse

Hein Lenders, 06-12074473; giro 2608214

Notuliste Bestuursvergadering

Mariet Ahlers



Voorzitter
Joop Wesseling

De Turfkamp 6
5258 EN Berlicum
073 503 33 22
joopwesseling@hetnet.nl



Vice-voorzitter
Boetje Huliselan

Kerkweg 39
5266 BA Cromvoirt
06 13 17 65 18
boetjelsa@planet.nl



Penningmeester
Jos van den Bersselaar

De Regent 286
5611 HW Eindhoven
040 252 44 04

j.f.c.j.vande.Bersselaar@freeler.nl

bank (OLAT) 13.82.11.736 of giro (OLAT) 17.75.156
t.n.v. penningmeester OLAT, Eindhoven



secretaris (wnd)
Kees van Vessem

Diepmeerven 112
5646 HC Eindhoven
040 211 04 13
keesvanvessem@tiscali.nl



Bestuurslid
Ingrid Tromp

De Putter 23
6021 ZV Budel
0495 492192
ingridtromp@hotmail.com



Bestuurslid
Ad van Asten

Lupinelaan 27
5691 WC Son
0499 47 37 67
a.asten1@chello.nl



Bestuurslid
Ad Verbakel

Past. Bogaertsstraat 12,
5469 EZ Keldonk
0413 21 21 61
adverbakel@home.nl



Bestuurslid
Antoinet Gooren

Plutostraat 2
5081 TG Hilvarenbeek
013 5054508
agooren@planet.nl

ERELEDEN

Ad van Asten, Piet Knoester, Jos Koolen †, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp, Jan van de Ven, Ad Verbakel

DRAGERS VAN DE CORNELIS VAN MONTFORT TROFEE

Piet Knoester, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp, Jan van de Ven

LEDEN VAN VERDIENSTE

Mariet Ahlers, Ad van Asten, Tonny & Bert de Boer, Jan Cortenbach, Mia Dielesen, Henk Plasman, Antoon Stoop, Ben van der Velden, Ad Verbakel en Toon van Wordragen



BIJ JOOP AAN TAFEL

Hij is weer bijna voorbij, die mooie zomerwandeltijd met al zijn grote evenementen. Wij denken terug aan de Vierdaagse. Ons nieuwe verzorgingsteam heeft in Nijmegen goed gefunctioneerd en verdient een pluim. Zo te horen vinden wandelaars het steeds weer een bijzondere ervaring om op het drukke parkoers toch even tot jezelf te kunnen komen bij je eigen, vertrouwde OLAT-verzorging. Voor de spontane gastvrijheid hebben velen uitdrukkelijk dank gezegd. Hopelijk kan dit de basis zijn om op verder te bouwen voor de toekomst. Want wij beseffen terdege dat er vanaf nu volle aandacht moet zijn voor uitbreiding van het OLAT Vierdaagse verzorgingsteam. We houden u op de hoogte.

De Kempische Wandeldagen zijn goed verlopen. De wandelaars genoten van prachtig wandelweer. Vooraf was het nog even spannend toen de grote heidebrand onze mooie parkoersen dreigde aan te tasten. Gelukkig waren enkele kleine aanpassingen voldoende om verder ongestoord te kunnen genieten van deze prachtige omgeving.

Ook de Kempenlandtocht verliep naar wens. De enigszins haperende voorinschrijving werd aan de start ruimschoots goedge maakt door de 'last minute' inschrijvingen. Dat brengt weliswaar altijd wat extra organisatie met zich mee, maar is ook een teken dat deze tocht wel degelijk gewaardeerd wordt.

We hadden op de lange afstanden 113 deelnemers aan de start, voldoende om met genoeg aan terug te denken. Opvallend genoeg kwam de belangstelling uit het hele land, tot zelfs in België aan toe. Ook hier werd alle waardering uitgesproken voor de twee teams die de wandelaars onderweg hebben bijgestaan.

Komende maand begint ons nieuwe wandelseizoen. Wij zijn volop bezig met het nieuwe programmaboekje dat we willen aanbieden bij de eerste winterserietocht, op 17 oktober in Sint-Oedenrode.

De wandelaars zullen merken dat er in de organisatie iets veranderd is. Zo zullen we het snuisterijenwinkeltje op het startbureau node missen. Ook de onvolprezen hulp van Piet van Buul gaan we ontberen. Maar met extra inzet van ons team wordt alles op alles gezet om de verzorging als vanouds te laten verlopen.

Helaas zijn onze clubreizen naar de Eifel en Ardennen de laatste tijd een beetje in mineur geraakt. Toch willen wij deze wandelmogelijkheid op ons programma houden. Wel is nieuwe belangstelling nodig van enthousiaste wandelaars die graag een pittige wandeling maken op de hellingen van Ardense en Duitse heuvelen, met als slot een fijn samenzijn in een lokaal cafeetje.

Wij vragen graag jullie aandacht voor deze aantrekkelijke en betaalbare wandeluitstapjes naar het 'buitenland'.

Door de jaren heen zijn we vertrouwd geraakt met ons vernieuwde clubblad OLATNieuws, die ons in woord en beeld laten meeleven met de dingen die om ons heen gebeuren. Ruim drie jaar heeft Mirjam haar volle inzet gegeven om ons clubblad zo aantrekkelijk mogelijk te maken en alles te coördineren.

Wij leefden in de overtuiging dat Mirjam nog wel een jaartje zou doorgaan. Helaas heeft zij intussen om gezondheidsredenen anders besloten, en ons gemeld dat eind dit jaar het laatste clubblad van haar hand zal uitkomen. Wij moeten dit besluit van Mirjam respecteren. Met redactie en bestuur zullen wij ons beraden over de toekomst van ons clubblad.

Als dit nummer verschijnt, zit onze jaarlijkse Vrijwilligersdag in Overloon er alweer op. Vol vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet, waarbij we ons gesteund weten door een groot aantal vrijwilligers. Als u zich daarbij ook graag aansluit, staan wij te allen tijde open om u te informeren.

Tot een volgende keer,

-Het Tafelteam-

NIEUWS KORT

KOPIJ INLEVEREN: LIEVER NIET 'VIA VIA'

Het komt regelmatig voor dat kopij en foto's voor OLAT Nieuws worden toegestuurd naar o.a. onze voorzitter Joop Wesseling, in plaats van naar de redactie.

Dat is niet alleen een onnodige omweg, maar draagt ook het gevaar in zich dat verhalen blijven liggen, bijvoorbeeld als diegene op vakantie is. Stuur daarom uw bijdragen liever rechtstreeks naar de redactie. Alle adresgegevens staan in het colofon op pagina 1.

IN 859 DAGEN TE VOET LANGS DE HELE AMAZONE

Een Brit heeft er 859 dagen over gedaan om de hele Amazone-rivier langs te lopen, vanaf de bron in de Andes (Peru) tot de Atlantische kust in Brazilië. Het was de eerste keer dat iemand deze ruim 4000 mijl lange voettocht maakte. De 34-jarige Ed Stafford wilde hiermee een record vestigen en tegelijkertijd aandacht vragen voor het regenwoud.

Bij zijn vertrek in april 2008 dacht de voormalige legerofficier nog dat hij dit klusje wel in een jaar kon klaren. Niet dus. Onderweg werd Stafford o.a. opgepakt op verdenking van drugs-handel en is hij een poosje gevangen gehouden door een indianenstam. Ook liep hij duizenden insectenbeten op en moest hij adders, jaguars, wilde apen en een anaconda van zijn lijf zien te houden. Anderzijds werkte hij liters piranhasoep naar binnen. Zijn moeder bleef via de moderne media dagelijks op de hoogte van alle ontberingen.

Nadat zijn oorspronkelijke wandelmaat er na drie maanden de brui aan had gegeven, kreeg de Brit gezelschap van de Peruviaanse bosarbeider Cho, die onderweg besloot de rest van de tocht mee te lopen. De slotceremonie op 9 augustus j.l. bestond uit een gezamenlijke duik in de oceaan en het opentrekken van een welverdiende fles champagne.



IN MEMORIAM: Christ Klaassen

Een markant persoon uit de OLAT-gelederen

Met het overlijden van Christ Klaassen is een markant persoon uit de OLAT-gelederen weggevallen. Na aanvankelijk een goed herstel, was hij toch te verzwakt geraakt om zijn ziekte te overwinnen. Op 7 juli j.l. is hij ons ontvallen.

Zolang hij dat kon reed Christ van tocht naar tocht en genoot dan al wandelend van zijn omgeving. Hij had er een hekel aan als hij onderweg voorbij werd gereden en was dus altijd op tijd. Hij behoorde tot het wandelgroepje dat de Tour du Mont Blanc voltooide, een meerdaagse trektocht waarvoor in de vorige eeuw veel belangstelling was.

Persoonlijk ken ik Christ van de OLAT clubreizen. Wat hebben we genoten op al die hellingen en vooral na afloop in de kroegjes. Zijn Lien deed toen de verzorging. Later bleef Christ meer in de buurt van het soeptentje en vermaakte hij iedereen met zijn anekdotes.

In de jaren negentig was het Christ die mij overhaalde om 'in dienst te treden' bij de Bossche 100. Wij deden het veldwerk en hij zorgde toen voor het inwendige tijdens de nachtelijke om-

zwervingen. Hoeveel pruimen zal hij gekookt hebben?

Zijn potten, pannen en nog veel meer kookgerei vonden later een goed tehuis bij OLAT. De eerste Dinsdagwandeling eindigde ook bij hem in de keuken.

Toen Christ zelf niet meer wandelde, reisde hij met Lien onze club op vele tochten achterna om zo in contact te blijven met de wandelwereld. Zo troffen wij hen jaarlijks op hun vaste stek in Cuijk, de plaats die de Vierdaagse toch een beetje Brabants maakt. Met zijn abonnement op OLAT Nieuws toonde hij zijn betrokkenheid en waardering voor onze club, die hij altijd in zijn hart heeft gedragen.

Christ Klaassen heeft de mooie leeftijd van 88 jaar bereikt. Zijn verschijning, praatjes en joviale lach zullen voor altijd in onze herinnering blijven.

Wij wensen Lien en verdere familie veel sterkte.

namens wsv OLAT

-Ad van Asten-

Een wandelende anekdote en een uitstekende kameraad

Christ Klaassen kwam als gewone wandelaar binnen bij OLAT, maar ontpopte zich al snel als een zeer actieve vrijwilliger die dag en nacht klaar stond voor onze vereniging.

Of het nu ging om het schilderen van roudebordjes, het ophalen van pijlen of het meehelpen in de verzorging, altijd was hij er – al dan niet terzijde gestaan door Lien – en zette zich voor meer dan honderd procent in.

Zo was hij verscheidene jaren de 'hoofdbewaker' van de Geldropse sporthal waar deelnemers aan de KWD overnachtten, want in opdracht van de gemeente moest daar permanente leiding zijn. Dat was bij Christ in goede handen. Daarnaast stond hij aan de wieg van de Bossche 100, waarvan hij jarenlang allround vrijwilliger was. Christ was iemand die precies wist wat hij wilde en niet snel op andere gedachten gebracht kon worden. Als hij het niet met je eens was, liet hij dat duidelijk blijken. Maar had je hem eenmaal voor je gewonnen dan toonde hij zich een uitstekende kameraad. Kortom, een man uit duizenden.

Bij veel tochten deed Christ niet onder voor de jongeren. Het was in 1992 – hij was toen 70 jaar – dat we met een achttal

wandelaars de TMB hebben gelopen. Een tiendaagse wandeling van ca. 160 kilometer waar je via drie landen het massief van de Mont Blanc bewandelt. Degenen die er bij waren zullen nooit vergeten hoe Christ bevrijd moest worden nadat hij vast was komen te zitten in een tourniquet van de metro in Parijs als gevolg van zijn grote rugzak. En alsof dat niet voldoende was, lukte het hem datzelfde nog eens in de klapdeur van de metrowagon.

Rugzak is misschien niet het goede woord, want wat er niet allemaal uitkwam... van een kilo oude kaas tot blikjes rijstepap. Hij droeg zo'n 20 kilo mee, een kwart meer dan de rest van ons gezelschap. Maar mopperen of opgeven paste niet bij hem. Als de last hem teveel werd, stopte hij wat vaker om naar bloemen te kijken en te genieten van de mooie vergezichten in de Alpen. Onvergetelijk was ook hoe hij, na een flinke bui, de eerste zonnestralen gebruikte om zijn doorweekte geld te drogen door het uit te stallen op de plek waar we koffiepauze hielden.

Nadat Christ jammer genoeg bedankt had als OLAT lid, wandelde nog wel eens bij zijn oude vereniging om bij te praten met zijn vele wandelvrienden. Maar gaandeweg verwaterden de contacten.



Christ Klaassen, in Zwitserland tijdens de TMB

Totdat wij tijdens de laatste jaarvergadering van OLAT hoorden dat het slecht ging met Christ. Toen mijn vrouw en ik hem kort daarop thuis bezochten, was hij net ontslagen uit het ziekenhuis. Het bed stond in de huiskamer, maar Christ zat netjes aangekleed in zijn stoel en hij zag er goed uit. We hebben gezellig met elkaar kunnen praten en uiteraard leuke herinneringen opgehaald.

Deze middag zou onze laatste herinnering aan Christ worden. Hij heeft nu zijn laatste wandeling gemaakt. Het was een genoegen om hem gekend te hebben.

-Piet Knoester-



Jet van den Bersselaar-Dreesen

De Regent 286, 5611 HW Eindhoven
040-2524404
jet.dreesen@gmail.com

Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie. Mocht u bezwaren hebben tegen een aspirant-lid, dan verzoeken wij u dat binnen 14 dagen na het verschijnen van het verenigingsorgaan met argumenten te melden bij het secretariaat. Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Om in aanmerking te komen voor korting op het inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het noodzakelijk uw lidmaatschapskaart te tonen bij de inschrijving.

NIEUW ADRES:

Mevr. Doortje van den Akker
Philipswijk 28, Eindhoven
Mevr. Rian Lacet
Rozelaar 2, Geffen

AANGEMELD ALS LID:

Dhr. & mevr. Piet & Leny van Berkel-v Acht
Sint-Oedenrode

OVERLEDEN:

Dhr. Wim Coolen, Helmond
correspondentie-adres:
Bindersestraat 2,
5701 SZ Helmond

Dhr. Bob Bruijning, Nuenen
correspondentie-adres:
mevr. Bruijning-Crolla
Dennenlaan 11,
5671 BW Nuenen

Dhr. Christ Klaassen, Eindhoven
correspondentie-adres:
Den Ouden Dries 16,
5632 KL Eindhoven

De volgende personen willen wij feliciteren met hun verjaardag. Wij hopen dat zij deze dag in goede gezondheid kunnen vieren.

SEPTEMBER

16 Hanny Klumpkens	Sevenum
16 Trijnie vd Schans	Eindhoven
16 Lillian Verhoeven - Jansen	Oss
18 Henk Verhagen	Sint Michielsgestel
18 Henny Moonen	Weert
18 Geert Hendriks	Sint-Oedenrode
18 Joop Schijf	's-Gravenhage
20 Eveline van der Linden	Mierlo
20 Benita Verbakel	Berlicum
20 Ria van Gestel	Sint Michielsgestel
20 Louis van Bavel	Oosterhout
20 Anny van Asseldonk - vd Sanden	Zijtaart
21 Jolanda Meeuwssen	Boxtel
21 Dré van nLogten	Helvoirt
21 Jos van Zantvoort	Geldrop
21 Dorien Brans	Breugel
21 Bert van Deursen	Rosmalen
21 Lydia ten Hoeve de Ligt	Utrecht
22 Mariëlle van der Ven	Sint-Oedenrode
24 Eric-Jan van Oorschot	Made
24 Sjef Koolen	Nederweert Eind
24 Coby Cissen - vd Ven	Eindhoven
24 Jan van nEsch	Sint-Oedenrode
25 Ria van den Bogaart	Helmond
25 Leo Buijtenweg	Eindhoven
25 Frenklina van Pinxteren	Veghel
25 Adriane Dusseljee	Geldrop
25 Theo van Boxmeer	Boekel
26 Elianne Korsten	Asten
26 Ria Bens - Hubers	Oeffelt
26 Arie Evegroen	Ouderkerk a/d IJssel
26 Jan Passchier	Krommenie
26 Jan Soetens	Veldhoven
27 Kevin van Stuivenberg	Breugel
27 Johan van deSande	Sint-Oedenrode
28 Nelly van Roosmalen	Sint-Oedenrode

28 Milly Zentveld	Zevenbergen
28 Anneke van der Aa - van Riel	Veldhoven
28 Caroline Vernie	Maasbracht
29 Frank Marchand	Tilburg
30 Sjef van Gestel	Eindhoven
30 Jeanne van de Laar	Sint-Oedenrode

OKTOBER

1 Lon Kraan	Lommel
1 Louis Claassen	Eindhoven
2 Hennie Maathuis	Eindhoven
2 Frits Benjaminsen	Eindhoven
2 Jan Hendrix	Weert
3 Marie-Paule Vandenabeele	Tiegem
3 Marga Verduin - Smits	Sint-Oedenrode
3 Peter van Zon	Lage Mierde
4 Frans Peters	Sint-Oedenrode
5 Paula Kersten	Uden
6 Mart Douven	Ospel
6 Fabienne Frijters	Roosendaal
6 Jeannet Leeson - Heldoorn	Nuenen
6 Maria von Bergh	Helmond
7 Ilone Douma	Berkel en Rodenrijs
7 Carmen Mulders	Eindhoven
8 Jans van Griethuyzen - v. Schaik	Hazerswoude
8 Wilma Gommers - de Baay	Sint-Oedenrode
8 Diny Verschuijnen - van Eijk	Sint-Oedenrode
8 Jan de Wit	Veghel
9 Rina vd Heijden - vd Leest	Veghel
9 Carina van den Hurk	Luyksgestel
9 Mariet Ahlers - Geurts	Eindhoven
9 Theo Lormans	Leunen
10 Mariet Douven - Mackus	Ospel
11 Ria van Oirschot	Sint-Oedenrode
11 Leny van den Aker	Vught
12 Ruud van Woensel	De Beerzen
12 Anny van Veggel	Deurne
13 Francien van Berkel	Erp
13 Gerdy van Aarle-vd Boogaart	Sint-Oedenrode
15 Jan Slagboom	Son
15 Paul van Leeuwen	Mierlo

Christ was verknocht aan het Airbornepad

Op woensdag 7 juli, enkele weken voor zijn 88^e verjaardag, is onze vroegere clubgenoot Christ Klaassen overleden. Er zullen nog veel mensen zijn, vooral oudere leden, die hem kenden en hem ontmoet hebben tijdens de OLAT-wandelingen. Christ was al enige tijd ernstig ziek. In die periode zijn diverse OLAT-leden bij hem op bezoek geweest of hebben hem een opbeurende kaart gestuurd. Zijn vrouw Lien, die net als Christ veel vrijwilligerswerk gedaan heeft voor OLAT, wil iedereen van harte bedanken voor de getoonde belangstelling. Tot op zijn laatste dag heeft Christ nog verhalen verteld over zijn vroegere mooie wandeltijd bij OLAT. Hij vertelde ook veel over zijn oorlogstijd. Nauw daaraan verbonden was zijn be-

langstelling voor het Airbornepad. Al in 1994 had hij (samen met anderen) ervoor geijverd dat dit pad er kwam. Dat is toen niet gelukt, maar tien jaar later wel. Daar was hij heel blij mee. Zelf kon hij het Airbornepad toen niet meer lopen, maar als anderen dat gedaan hadden, moesten ze hem altijd vertellen hoe het geweest was.

Nog niet zo lang geleden heeft hij er bij de gemeenten op aangedrongen om de monumenten goed (beter) bij te houden. Dat is ook gebeurd. Zo was Christ. Ook was hij een goed verteller. We zullen hem missen.

-Hettie & Frans van Wijk-

KWD blijkt een goed alternatief voor meerdaagse evenementen in Limburg en Apeldoorn

Op pad met de wandelaars van De Heerlijkheid

Tot voor enkele jaren waren de drie-daagse van Zuid-Limburg en de vierdaagse van Apeldoorn de favoriete meerdaagse wandeltochten van leden van WSV De Heerlijkheid, bestaande uit bewoners van Huize Providentia in Sterksel. Providentia is een verpleeghuis, behorend bij Kempenhaeghe in Heeze.

Op het terrein in Sterksel, maar ook in 'buitenhuizen' in Maarheeze, Someren en Heeze-Leende, wonen mensen met complexe vormen van epilepsie. Van oudsher gingen alle bewoners die dat konden, mee met de wandeltochten van De Heerlijkheid.

Door forse bezuinigingen op de AWBZ-voorzieningen zijn de verre, meerdaagse wandelingen te duur geworden. Vielen de uitstapjes eerst onder clubactiviteiten, nu moeten de bewoners het overgrote deel zelf betalen. En dat is voor de meesten, met hun toch al geringe uitkering, teveel van het goede.

Dichtbij en goedkoop

Dus moest een alternatief gezocht worden. En dat was vlug gevonden: de Kempische Wandeldagen van OLAT in Geldrop. Dichtbij, goedkoop omdat niet elders overnacht moet worden, en een goede naam. Bovendien werd al regelmatig deelgenomen aan de winterserie van OLAT.

Twee bewoners vonden dit zelfs een heel goede oplossing: „Nu kunnen we



tenminste in ons eigen bed slapen en hoeven we geen koffer in te pakken.” WSV De Heerlijkheid is in 1954 opgericht, toen nog als RKWSV. Op een foto uit 1974 staan meer dan 200 leden, allemaal keurig netjes in uniform. Ook op de foto het trommelkorps dat bij de eigen wandeling – naar ik meen Bos-sentocht geheten – voor de muzikale begeleiding zorgde bij de doorkomst op het terrein van Providentia.

Diverse leden op die oude foto zijn nog steeds actief in de lange-afstandsgroep (tot 25km). Daarnaast is er een groep die hooguit 7km kan wandelen. Voor hen is de KWD dus niet geschikt.

In Geldrop werden vrijdag zo'n vijftien deelnemers (tweederde bewoners, de rest begeleiding) op pad gestuurd. Oor-

spronkelijk was het bedoeling om drie keer 25km te lopen; deze groep kan dat wel aan. Maar toch werd besloten om zeker op die eerste dag te kiezen voor de 15 km.

Zeer ontspannen

Het was mooi weer, het parkoers prima en ze hadden er zin in. Het werd dan ook een zeer ontspannen tocht. Iedereen dik tevreden. Geen problemen onderweg, dus werd al snel besloten de andere dagen ook voor de kortste afstand te kiezen. Het vooruitzicht op een lekkere maaltijd na afloop op Providentia deed iedereen goed.

Het weer op de tweede dag was minder goed dan op de eerste. Bovendien viel kort na de start juist de loopster uit die er de eerste dag voor zorgde dat het tempo er goed in zat. Meteen liep het niet meer naar behoren, met als gevolg dat De Heerlijkheid tot de laatste wagenrust achteraan liep – wat trouwens ook zijn voordelen kan hebben.

Toch werden de beide steile hellinkjes bij de viaducten over de A67 zonder veel moeite genomen. Ook deze dag werd afgesloten met een lekker diner-tje; het maakte veel goed.

Medailles en frites

Voor de derde dag was niet zo'n goed weer voorspeld. Maar omdat de snelle loopster weer helemaal hersteld was, werd vanaf het begin goed gelopen. Of was het het vooruitzicht op een medaille, de bloemen en vooral de frites bij het einddiner in een restaurant in Leende? Wie zal het zeggen.





De beloofde buien kwamen, maar werden keurig gepareerd door de paraplu's en regenjassen. Natuurlijk waren er ook de vergeten regenspullen; wat dat betreft is deze groep niet anders dan 'gewone' wandelaars.

Bij de laatste wagenrust zag je weer de jaloerse blikken van andere deelnemers, als ze de eigen verzorging van De Heerlijkheid passeerden. En... ik moet wel eerlijk zijn: de helling op de Gulbergen is overgeslagen. De kans was aanwezig dat een loper of loopster het er moeilijk mee zou hebben.

Warm onthaal

Bij terugkomst bij sporthal De Kievit was er een warm onthaal, niet alleen in de vorm van een stukje muziek, maar ook van onze voorzitter, die de deelnemers persoonlijk feliciteerde en een grote medaille opspeldde. Uiteraard ook bij de begeleiders. Daarna kwamen – eindelijk – de frites, alsmede de bloemen.

De Kempische Wandeldagen zijn voor WSV de Heerlijkheid een uitstekende keuze, die zeker een vervolg verdienen. En ondergetekende, toch wel wat langere afstanden gewend, moet toegeven dat het een leuke belevenis was. Moe, dat zeker, maar wel met een heel goed gevoel.

-Co Tops-



Kempenhaeghe was de werkkring van Co. Eenmaal in de vut heeft hij zich aangemeld als vrijwilliger bij De Heerlijkheid.

Pijlen schilderen en tassen vervoeren voor de Kempenlandtocht

Met grote potten verf en kwast gaan Boetje, Paul, Hugo en Klaas de woensdag voor de Kempische Wandeldagen op pad om de donkere, nachtelijke kilometers van de Kempenlandtocht zichtbaar te maken voor de deelnemers. We hebben dit eerder gedaan, de taken zijn gauw verdeeld.

Op de fiets pijlen Paul en ik het lusje van de 80 km-route, terwijl Hugo en Boetje het eerste deel van het 110 km-parcours voor hun rekening nemen. Waar de afstanden samen komen, gaat Paul Hugo en Boetje tegemoet en ik doe een stukje van de bepijling alleen, tot waar de eerste wagenrust komt.

Mijn achterband wordt zachter, en ja hoor: lekke band. Maar ik weet dat ik veel eerder op de plaats van de eerste wagenrust ben. Als de anderen komen zit het plakkertje al op de binnenband.

Vanaf hier doen Paul en ik de lus van de 110 km en Boetje en Hugo die van de 80 km. In de nacht alleen fietspaden en asfaltwegen voor de wandelaars. Op het dagparcours wordt dit ruimschoots goed gemaakt met bos-/gras-/modderpaden.

In de sloot

Het is wisselvallig weer; er kan een bui vallen maar ook niet. We schilderen de pijlen zoveel mogelijk onder een lantaarnpaal, nu maar hopen dat die ook werkelijk branden in de nacht van vrijdag op zaterdag. We komen samen op een terrasje en vandaar blijven we met z'n vieren.

Ergens onderweg zet ik de fiets op de standaard om vlug een pijl te zetten. Te vlug: de fiets verdwijnt ondersteboven in een diepe greppel, bijna niet zichtbaar. Boetje komt voorbij en ziet alleen dat er flink genknoeid is met de verf. Hij laat een brede glimlach zien en rijdt door. Dan komt Paul, die helpt de fiets weer op het droge te brengen.

We zijn al terug in Geldrop, nog enkele pijlen verwijderd van de sporthal, als het begint te stortregenen. Eerst schuilen we onder een boom, later een afdak. Het blijft regenen. Als het iets minder wordt gaan we toch maar verder. Pijlen zetten heeft geen zin meer, die zal Paul later op vrijdag nog even zetten. Kletsnat komen we terug in het startlokaal. Terreinbeheerder Ad Koerntjes en dezelfde vroege vogel van vorig jaar vangen ons op. In plaats van een koele dronk hebben we nu meer trek in koffie.

Bakstenen

Vlug genoeg is het alweer vrijdagavond 20:00 uur, als de deelnemers op de 110 km van de Kempenlandtocht aan hun avontuur beginnen. Boetje, Carry en Klaas zorgen voor de bagage die de deelnemers aan ons meegeven. Daarvoor is een vrachtwagen gehuurd. Carry doet de controle in de caférusten.

Het verschil in bagage is echt enorm. Veel lopers hebben een weekendtas of extra rugzak mee, soms heel licht, maar er zijn ook tassen waar enkele bakstenen in zitten terwijl er ook nog een behoorlijk grote rugzak meegesjouwd wordt. Anderen hebben geen extra bagage, maar enkel een heuptas, met hun trui of jack om het middel geknoopt. Er wordt dan ook geen regen verwacht.

De nacht is donker, bijna geen maan. Gelukkig branden alle lantaarns. Druppelsgewijs komen de wandelaars de caférusten binnen. In het laatste café moeten we lang wachten op enkele wandelaars voordat we terug kunnen naar Geldrop. Alle tassen uit de vrachtwagen worden buiten in een dubbele rij neergezet; sommige tassen moeten nog heel lang wachten op hun eigenaar.

-Klaas Bakker-





Een lofdicht om alle vrijwilligers van de KWD te bedanken

*Drie dagen lang genoten we van alles om ons heen
Van het mooie weer, de zon die heel vaak scheen.
Alleen de laatste dag een beetje regen
Maar ach, daar kan een wandelaar tegen.
Wij liepen de 35 kilometer drie dagen op een rij
Wat voelden we ons rijk en blij.*

*Dag 1 richting Heeze over de Strabrechtse Heide,
De heide die soms al bloeide in dit jaargetijde.
Schapen graasden er,
Soms vergezichten, eindeloos ver.
Bij café De Brug in Heeze een stop.
Die was top.*

*Dag 2 richting Mierlo deze keer
En weer was het mooi weer.
Brandevoort (Helmond) daar liepen we door
Een schitterende wijk hoor!
En in Mierlo bij 't Tapperijke op het terras
Strekten we onze benen, wat zeer aangenaam was.*

*Dag 3 richting Nuenen, langs de Dommel, nu zeer nat
Omdat het gisteravond nog geregend had.
Maar de natuur groen en fris
Wat dan fantastisch mooi is.
En natuurlijk zoals ieder jaar
Stond bij café Schafrath in Nuenen de koffie klaar*

*De dagen zitten er weer op, te gauw voorbij
Vonden wij.
Maar we hebben genoten van iedere dag
Met een lach.
Volgend jaar als de gezondheid het toelaat
Zijn wij weer paraat.*

*Bedankt alle vrijwilligers! Zoals ieder jaar
Speelden jullie het weer klaar.
Jullie zorgde goed voor de inwendige mens,
Ja, alles verliep bij ons naar wens.
Het mooie Brabantse land
Zorgt ook voor een band.*

Houdoe,

-Nelly van de Voort-





KWD: DAT IS GENIETEN OP Z'N BRABANTS

Honderden wandelaars genoten het eerste weekend van augustus weer van het gevarieerde Brabantse landschap: zandwegen tussen de hoog opgeschoten mais, bloeiende weiltes, kronkelige bospaadjes, weidse vergezichten over de heide en het water in al zijn gedaanten. Daarnaast is de KWD bij uitstek de gelegenheid voor leuke ontmoetingen. Op deze pagina's een impressie van **Noud Wijn** en **Frans & Winnifred van den Boom**.



VAKANTIEVIERDERS EN HARDE WERKERS IN GELDROP

Met 570 KWD-wandelaars op vrijdag, 854 op zaterdag en 699 op zondag mag OLAT heel tevreden zijn, net als met de 113 deelnemers aan de Kempenlandtocht.

Een aantal wandelaars maakte er in Geldrop meteen een gezellige kampeervakantie van. Op het terrein naast de sporthal hadden 64 kampeers hun caravan neergezet. Daarnaast had **Ad Koerntjes** nog eens 48 tentbewoners onder zijn niet aflatende hoede. In de sporthal zelf overnachtten 46 personen.

Toon van Wordragen en **Jan Hendrix** beleefden dit jaar hun laatste editie in de verzorging. De nieuwe coördinator is **Tony van Duijn**. Hij legde nu al een – geslaagde – vuurproef af onder het wakend oog van Toon, die zich intussen onledig hield met het aansnijden van 65 vlaaien en hulp bij het laden & lossen van vele liters fris en karnemelk.

Oudgediende **Jo Willems** blijft nog even aan als chauffeur.



Deze tocht is zijn geld zeker waard

Na een maand 'tochtvrij' te zijn geweest, is het vandaag de beurt aan OLAT om mij de omgeving van Geldrop en Valkenswaard te laten zien. Hiervoor heeft men de Kempenlandtocht in elkaar gesleuteld, als onderdeel van de 28^e Kempische Wandeldagen.

Voor mij werd het de 80 km, bestaande uit een nachtdeel van 55 km en aansluitend een dagdeel van 25 km. Voor de 'die-hards' was er de 110 km, met een nachtdeel van 75 km en een dagdeel van 35 km.

Al vroeg ga ik op pad, op zoek naar de kantine van de kynologenclub in Geldrop. Op het buitenterrein staat het leuk vol met caravans en campers, allemaal deelnemers van de Kempische Wandeldagen. De lopers van de 110 km zijn al twee uur onderweg als ik me inschrijf. Voorzien van een uitgebreide routebeschrijving, 'n label en diverse consumptiebonnetjes verpakt in een plastic hoesje (zou het dan toch gaan regenen?) wacht ik het startschot af.

Inmiddels is Wil ook gearriveerd, zodat het W4W-team 1 compleet is. Onverwacht is daar ook een W4W-team 2 aan de start, bestaande uit Rob Keetlaer en een jonge dame – haar naam is me weer ontschoten.

Kwaliteit

Klokslag 23:00 uur doet men een poging een startschot te geven, maar dat is niet meer nodig. De mensen die morgen de trein moeten halen zijn al weg. De route is prima gepijld; vóór de wisseling een waarschuwing aan de linkerkant van de weg en plusminus



tien meter voorbij een bevestigingspijl. Wel had OLAT vergeten het wolkendek te laten optrekken; het was dan ook op vele plekken aardedonker. Gelukkig hadden we lampjes.

Ook de wagenrusten zijn van uitmuntende kwaliteit. Er was van alles te krijgen. Nou... niet alles. Voor Bossche bollen moest ik wachten tot de ochtend



na openingstijd van de banketbakker. Maar voor de rest, klasse. Dank aan alle verzorgers onderweg. Ik heb van julie genoten, ook al moest ik met mijn nummertje in de rij voor het viaduct.

Na 30 km dient zich de eerste caférust in Riethoven aan. We bestellen soep en cola. Helaas gaat het bij Wil niet goed. Na een onderzoekje door de aanwezige EHBO'er, gaat hij linea recta door naar het ziekenhuis. Daar wordt hij opgenomen met hartritmestoornissen en zal enige tijd daar blijven.

Ikzelf neem de handschoen op en ga verder in de nacht op weg naar Geldrop. In de ochtend rond 09:00 uur krijg ik van zijn echtgenote het blij bericht dat het met Wil allemaal goed gaat. Het euvel is verholpen en in de loop van de dag mag hij naar huis. Gelukkig, dat loopt nu een stuk prettiger. Wil, beterschap.

Zo loop ik bij zonsopkomst door de zuidelijke regionen van de grootstad Eindhoven. Grappig is dat ik nu langs de autoweg loop, waar ik al zo'n veertig jaar overheen dender richting Maastricht. Een vreemde gewaarwording is een prachtige uitspanning in het bos waar niemand, maar dan ook niemand te zien is.

Na nog enkele mooie locaties en zaken, kom ik uiteindelijk rond 10:00 uur terug in de kynologenkantine. Daar wacht een heerlijke pastamaaltijd. Jaja, een echte heerlijke warme pastamaaltijd met een gebakken ei. Deze tocht is zijn geld zeker waard.

Omdat ik hem bij de 4Daagse op de

brug in Cuijk had 'geschoten', zon Boetje op wraak. Toen ik bevestigend antwoordde op zijn vraag of ik ook vandaag weer foto's maakte, zou en moest ik de fotocamera afstaan. Het resultaat is te zien op www.oudenijhuis.nl in mijn fotoboek. Naast ondergetekende is gelijk het aanwezige deel van het lopersvolk vastgelegd. Boetje, bedankt.

Echte OLAT-wijn

Klokslag elf uur ging ik, samen met team 2, op weg voor de laatste 25 km. Sluiting finish is om 19:00 uur, m.a.w. acht uur de tijd voor het laatste stuk. Dat moet te doen zijn. Planning was om 16:00 uur binnen. Mooi niet dus! De 'beste wijn' had men ook hier tot het laatst bewaard; echte OLAT-wijn!

Vrij snel na het verlaten van de bebouwing van Geldrop, ging de route door bossen, slootkanten en velden. Soms 'bij de konijnen af'. Team 2 liep in een dusdanig tempo dat ik dat, gecombineerd met het fotograferen, niet kon bijbenen. Nadien zou blijken dat dit nog niet zo slecht was.

De route liep soms via bospaadjes die naar mijn bescheiden mening alleen gebruik werden door het wild in de omgeving. Het is dat er paarden in de modderige wei liepen, anders had OLAT de lopers daar gegarandeerd doorheen gejaagd. Gelukkig waren er ook asfaltstroken, waar je kon genieten van de mooie boerderijen. Soms kreeg je het



gevoel in Afrika of Frankrijk te lopen, gezien de exotische veestapels. Via de mooie wijk Brandevoort werd café 't Tapperijke in Mierlo bereikt voor de laatste binnenrust. Team 2 zat daar nog te genieten en zelf nam ik de bekende Palm tot mij. Niet lang nadat Team 2 was vertrokken, begon ook ik aan de laatste 12 kilometer, met nog één wagenrust.

Om van te smullen

De grootste OLAT-verrassing zat in het laatste deel. Men had ook overal rekening mee gehouden. De route liep op een gegeven moment langs een sloot. Het weer was al de hele dag prima en dus ook het pad langs de sloot. Niet een typisch OLAT-paadje. Geen nood. We zetten gewoon de sproeiers aan op de akker. Resultaat: een modderig, sompig wandelpaadje waar een fervent OLAT-lid van zou smullen.

Verderop werd het pad zo smal en de begroeiing zo weelderig, dat je als 'snelle' loper alleen maar last zou hebben van keutelende oude dametjes. Voor passeren was er geen plaats, of je moest dat doen al schoolslagzwemmend via de sloot. Maar omdat ik in de 'staart van de staart' zat, werd mij dit bespaard.

Na ook de laatste wagenrust te hebben aangedaan, volgde nu nog een tocht via het niet-verbrande deel van de Strabrechtse Heide en de binnenwateren van Geldrop. Zo zag je Geldrop weer een anders dan bij de Kennedymars van Someren.

Wat was ik blij met het bereiken van de finish. Het moet gezegd zijn, OLAT heeft zijn naam weer eer aangedaan. Of beginnende Kennedymarslopers nog uit de veren komen om elders een Kennedymars te gaan lopen...?

Asfalt-allergie

Afgezien van het wegvallen van mijn wandelmaatje Wil, heb ik genoten van deze tocht. En: ik had nog anderhalf uur over.

OLAT, bedankt en dan vooral de dames en heren van de verzorging. Och, eigenlijk iedereen die aan deze tocht heeft gewerkt. Ja, ook de bouwer van het parcours. Ik kan mij voorstellen dat hij, met zijn allergie voor asfalt, zich heeft moeten inhouden in het nachtparcours. In het dagdeel heeft hij zich gelukkig kunnen uitleven. Dank daarvoor.

-Bernard Oude Nijhuis-



LINKS: Ernst voor de start van de Kempenlandtocht; een mijlpaal in het vershiet
BOVEN: felicitaties na afloop

Ernst Westerhoff als allereerste 125 x Long Distance Walker

„Een mijlpaal, voor de hele wandelwereld, voor jou én voor OLAT”, zei een glunderende Boetje Huliselan, toen hij na afloop van de Kempenlandtocht aan Ernst Westerhoff de versierselen mocht overhandigen bij zijn 125^e Long Distance tocht. Ernst is daarmee de eerste Nederlander die sinds de officiële registratie door de KNBLO zo'n groot aantal tochten van meer dan 105 km heeft gelopen.

De nummer twee op de ranglijst komt hem even later feliciteren: Hanny Klumpkens. „Ik wou tegelijk met jou binnenkomen maar je liep zó hard”, zegt onze clubkampioene, die zelf ook trots mag zijn op haar 111 Long Distance noteringen.

Toen Ernst twee jaar geleden voor de 100e keer Long Distance Walker werd, was hij nog van plan om wat gas terug te nemen. In plaats daarvan sloeg hij bijna geen tocht meer over en bouwde hij zijn voorsprong op de rest verder uit. Zeker nadat zijn directe concurrent Gerrit van Haandel wegens rugklachten gestopt was met de lange afstanden. Maar nu gaat hij het écht kalmer aan doen, vertelt Ernst. Hij 'moet' wel, want in zijn woonplaats Waalwijk fungeert hij straks als chauffeur voor de voetbaljeugd van RKC, die traint in het stadion van Willem II in Tilburg. Vier avonden per week brengen en halen, ook op vrijdag. Dus dan vallen er meteen al de nodige tochten in het weekend af. „Maar er blijven overdag genoeg mooie wandelingen over, en de echte grote tochten die op zaterdag starten blijf ik wel doen”, aldus Ernst. En ach, als je 71 jaar bent weet je dat je niet onbeperkt kunt blijven wandelen.

Prachtige wandelcarrière

In elk geval kan hij straks terugzien op een prachtige carrière in de wandelsport, die vijftien jaar geleden begon. Daarbij had Ernst de aparte gewoonte om van geen enkele tocht meer dan elf edities te lopen, of het moest op een andere afstand zijn. Bij de meeste heeft hij zich daar keurig aan gehouden: De Bossche 100 (+10), de 110 km van de Kempenlandtocht, Amsterdam-Tilburg en Nijmegen-Rotterdam. Alleen zijn favoriete Kennedymars, die van Hilversum, staat nu 12 keer geboekt. Bij de Vierdaagse van Nijmegen – dit jaar ook voor de elfde keer – moest hij wegens zijn leeftijd genoeg nemen met het 30 km-parcours. Terwijl hij in Apeldoorn nog met gemak elke dag 50 km aflegde!

Over de Kempenlandtocht in Geldrop kan hij kort zijn: 's nachts lekker koel, en fijn dat het droog is gebleven. Het voor de Kempenlanders nieuwe parcours richting Mierlo omschrijft hij als 'mooier dan Lierop en gelukkig ook minder zwaar'. En roetjts, weg is Ernst, naar huis waar hem nóg een wandelingetje wacht – met de hond.

-MK-



TRAININGSWEEKEND WINTELRE 2011

Inschrijving geopend, wacht niet te lang!

Begin 2011 organiseert wandelsportvereniging OLAT voor de 20e maal haar trainingsweekend. Opnieuw is gekozen voor kampeerboerderij 't Caves in de prachtige omgeving van Wintelre (nabij Eindhoven).

De trainingen zijn geschikt voor iedere wandelaar; van jong tot oud en van recreatie- tot snelwandelaar. Veel aandacht wordt er besteed aan het verbeteren van techniek en houding tijdens het wandelen. Naast de gezamenlijke onderdelen, waarbij met name 'warming-up' en 'coördinatie' centraal staan, wordt er iedere dag in verschillende groepen gewerkt. Iedere groep staat onder leiding van een eigen trainer, zodat er voldoende aandacht is voor elke afzonderlijke deelnemer.

Inschrijving is vanaf heden open. Het aantal inschrijvingen is aan een maximum gebonden, dus schrijf op tijd in. Deelname



is mogelijk voor het hele weekend, maar ook voor een gedeelte daarvan. Aangemelde deelnemers ontvangen enkele weken vooraf nadere informatie over de locatie, het programma en een routebeschrijving. Maaltijden en andere consumpties in de kampeerboerderij zijn bij de prijs inbegrepen.

DATUM: Vrijdag 14 t/m zondag 16 januari 2011
Aankomst op vrijdag vanaf 17:00 uur
Vertrek op zondag ca. 16:00 uur.

LOCATIE: 't Caves, Veneind 5, 5513 NE Wintelre
040 - 2051805.

KOSTEN: Personen vanaf 18 jaar: € 55,00
Personen tot 18 jaar: € 35,00
OLAT-leden genieten € 5,00 korting
Prijzen voor een losse dag: op aanvraag

INSCHRIJVEN: Inschrijving kan geschieden door de onderstaande antwoordstrook in te zenden aan: Henk Plasman, Weegbree 81, 5684 JC Best, of aan henk.plasman@tntpost.nl. Daarnaast dient het inschrijfgeld te worden overgemaakt op giro 17.75.156 of bankrekening 13.82.11.736 ten name van de penningmeester van OLAT, onder vermelding van 'Trainingsweekend OLAT 2011'.

Bij annulering door een deelnemer wordt het volledige inschrijfgeld gerestitueerd, verminderd met € 5,- aan organisatiekosten.

INFO: Henk Plasman, 06-10 98 06 74 of 0499-390324
henk.plasman@tntpost.nl

Inschrijfformulier voor deelname aan trainingsweekend OLAT, 14 t/m 16 januari 2011:

Naam: _____ Voornaam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoon: _____ Email: _____

Naam: _____ Geb.dat.: ____ - ____ - _____ m/v* OLAT-lid: j/n* Bedrag: € _____

Naam: _____ Geb.dat.: ____ - ____ - _____ m/v* OLAT-lid: j/n* Bedrag: € _____

Naam: _____ Geb.dat.: ____ - ____ - _____ m/v* OLAT-lid: j/n* Bedrag: € _____

Naam: _____ Geb.dat.: ____ - ____ - _____ m/v* OLAT-lid: j/n* Bedrag: € _____

Het totaalbedrag ad € _____ is overgemaakt op de giro/bankrekening* van OLAT.

* doorhalen wat niet van toepassing is



LPS - CLUBKAMPIOENSCHAP

Tussenstand per 15 augustus 2010

			33	Huub Raijmakers	2880	6	69	Hans van Ginkel	970	2
			6	Connie Raijmakers	2880	6	70	13 Ria Bens	960	3
			35	Dirk Donders	2849	7	71	Wim van Gemert	940	2
			36	Bernard Oude Nijhuis	2800	7	72	Paul Koks	920	3
1	Wim van Cappelle	9970	18	Rino Hamelink	2800	6	73	Erik Dikken	855	2
2	Martien v Achterberg	9510	18	38 Rob van Stuivenberg	2720	6	14	Isis la Croix	855	2
3	Jan Dinnissen	9245	19	39 7 Rinda Scheltens	2690	6	75	15 Jo van Heugten	850	2
4	1 Hanny Klumpkens	8810	19	40 Rob Keetlaer	2410	6	76	16 Marie-Paule Vandenabeele	820	1
5	Hans Pranger	8340	18	Cees Gutteling	2410	6	77	Peter Rijkers	800	2
6	Ernst Westerhoff	7830	16	42 Hans van Heeswijk	2340	6	78	Michel v Krimpen	760	2
7	Mart Douven	6810	16	43 Klaas Bakker	2090	5	79	Jan Vogelsangs	750	1
8	Gerrit Arfman	6325	14	44 Rolf Craanen	2075	6	80	17 Annie Beekmans	720	2
9	Hugo Prinsen	6050	13	45 Boetje Huliselan	1930	3		Evert van Ampting	720	2
10	Marcelino Sobczak	5755	6	46 Paul Canters	1835	3		Adri vd Graaff	720	2
11	Wilko v Nieuwenhuyzen	5625	11	47 8 Mariëtte de Zeeuw	1800	5	83	18 Lies Wesseling	710	2
12	Ton de Jong	5425	12	48 Theo Klanke	1790	4	18	Jet vd Bersselaar	710	2
13	Eric-jan van Oorschot	4830	10	49 Co Tops	1740	4		Theo Martens	710	2
14	Pieter Boots	4780	12	50 Rik Weverbergh	1705	4	86	20 Mariet Douven	660	2
15	Koos van der Maden	4460	11	51 9 Tiny van Alphen	1690	4	87	Frank Geubbels	610	1
16	Henk Vink	4440	12	52 Gerrit van Haandel	1655	3	88	Jan vd Hurk	585	1
17	Ton Seetsen	4425	11	53 Servee Derks	1640	2	89	21 Jeannette v Boerdonk	580	1
18	2 Coby Visser	4190	11	54 Bert Timmermans	1635	3		Kees Punselie	580	1
19	Nico van Hassel	4060	10	55 Bart Lutke Schipholt	1430	2	91	Adrie Toonen	550	2
20	Frank Marchand	3760	9	56 Jan van Boerdonk	1330	3	92	22 Sjan v Roosmalen	535	1
21	Joop Smies	3645	10	57 Ad Verbakel	1305	3	93	Ted Liebrechts	385	1
22	3 Nicole Nacken	3615	8	58 Claude Herman	1290	2	94	Richard Klein Bennink	360	1
23	4 Anita Pepers	3505	10	59 Henri Floor	1220	4	23	Jolanda Meeuwssen	360	1
24	5 Riet Emans	3500	7	60 Sjef Koolen	1215	3	23	Anneriet Janssen	360	1
25	Peter van den Brink	3395	8	61 Willy Timmermans	1200	3	23	Mirelle vd Oetelaar	360	1
26	Rini Welten	3240	9	Marco v Heel	1200	2		Wim Baken	360	1
27	Cor van der Heijden	3165	6	63 Wim vd Wittenboer	1170	3		Henk Klinkhamer	360	1
28	Gerard Meeuws	3130	8	64 Cor Hermsen	1145	2		Fred Fisser	360	1
29	Roel van der Wijst	3110	9	65 10 Anja van Kempen	1100	3	23	Jannet van Kleeff	360	1
30	Frits Mennen	3030	6	66 11 Ineke Pijnenburg	1045	3		Jos Raaijmakers	360	1
31	Jelte van der Zee	2980	7	67 Dennis van Reeden	1025	2		Rinus Ars	360	1
32	Jan Asselberghs	2900	5	68 12 Henny van de Haring	1010	3		Dirk Belder	360	1
							23	Monique Barten	360	1
								Gerrit Legierse	360	1
								Bram Stelling	360	1
								Jan van de Sande	360	1
								Theo Tromp	360	1
								Arie Evegroen	360	1
							23	Caroline Dinnissen-Vernie	360	1
								Peter vd Ven	360	1
								Louis Vernie	360	1
								Hans van Grol	360	1
							23	Riekie Arfman-v.Gameren	360	1
							116	Paul Rohner	350	1
							30	Jeanne v Roosmalen	350	1
								Ton van Dijk	350	1
							30	Rian Lacet	350	1
							30	Ans vd Oetelaar	350	1
								Ger Naber	350	1
							30	Maria vd Berg	350	1
							123	34 Carry Ombelet	345	4
							124	Ben Duin	340	1
							125	Onne vd Kraan	225	1
							126	Antoon Asveld	100	1
							127	35 Mirjam Kies	65	1

AGENDA CLUBKAMPIOENSCHAP

Datum	Startplaats	Soort/Org.	Afstanden	Beloning/Bonus
10/11 sep	Zeewolde	Z tot Z-tocht	110 km	460/schema 19 u
11/12 sep	Waalwijk	80 vd Langstraat	80 km	360/schema 13 u
17/18 sep	Haaksbergen	Int. Twentse Kennedymars	80 km	360
18/19 sep	Nijmegen	Nijmegen-Rotterdam	160 km	630
18/19 sep	Bergeijk	Kennedymars	80 km	360
24/25 sep	Leerdam	Glasstadmars	80 km	360
03 okt	Tilburg	NK snelwandelen	50 km masters	schema
			10 km dames	schema
			20-10-5-3-1-km	schema
09 okt	Berg en Dal	Herfstdagtocht	60 km	250/100
29/30 okt	Bocholtz	Nacht van Bocholtz	110-100 km	460-430
06 nov	Amerongen	Maarten Luthertocht	60 km (2x lus)	250
07 nov	Rotterdam	Winterserie RWV	5 & 10 km	schema
21 nov	Rotterdam	Winterserie RWV	5 & 10 km	schema
05 dec	Rotterdam	Winterserie RWV	4 & 10 km	schema

LET OP: Deelnemers aan onze clubcompetitie melden zich –bij voorkeur binnen 2 dagen na de tocht – bij **Ad van Asten**: tel. 0499-473767 of per mail: a.asten1@chello.nl



NEDERLANDSE SNELWANDELAARS ONTBREKEN IN BARCELONA

In de afgelopen periode was vooral het Europese kampioenschap Atletiek in Barcelona het voornaamste sportevenement. Oei, en Nijmegen dan! Nou, ja, in Nijmegen deden in ieder geval meer wandelaars mee.

In de uitslagen van Barcelona vond ik geen Nederlandse deelnemers op het onderdeel snelwandelen. Wel heb ik de finish gezien van alle drie de afstanden. Als altijd een bijzonder gebeurtenis. De 20 km snelwandelen voor mannen werd gewonnen door de Rus Stanislav Emelyanov. Hij had 1 uur, 20 minuten en 10 seconden nodig voor die afstand. Zijn landgenote Olga Kaniskina had iets meer dan 7 minuutjes langer nodig voor dezelfde afstand: zij noteerde 1:27:44.

De 50 km werd een zege voor de Fransman Yahan Diniz. Hij legde deze afstand af in 3:40:37 – een prima winnaar.

Grote Prijs Yverdon & Zwitsers kampioenschap snelwandelen, 4 juli 2010, Yverdon

Naam	Geb.	Club	Land	Cat.	Tijd
Hommes / H. Vétérans, 50 km					
1 Hamzunou D.	1988	AF Belarus	BLR	H	4:13:14
2 Kraucuk Dzianis	1987	AF Belarus	BLR	H	4:16:54
3 Tubak Robert	1979	H. Budapest	HON	H	4:30:03
– Sobczak Marcelino	1968	av Unitas *	NED	HV	AB
Hommes / H. Vétérans, 20 km					
1 Boyce Brendan	1986	Letterkenny	IRL	H	1:30:55
2 Defendenti R.	1968	Scanzorosciate	ITA	HV	1:31:44
3 Daimer Nischan	1967	Munich	GER	HV	1:41:34
10 v. Reeden Dennis	1989	OLAT	NED	H	1:59:42
– v. Bremen Wilfried	1987	RWV	NED	H	AB
Femmes / Femmes Vétérans, 10 km					
1 Royer Vanessa	1972	Antony Athl: 92	FRA	F	1:09:05
2 Baptiste Hélène	1950	Lussery	SUI	FV	1:11:25
3 vd Beemt Loes		RWV	NED	F	1:11:36
9 Ombelet Carry	1971	OLAT	NED	F	1:18:37
Cadets BU 16, 3 km					
1 Versteeg Colin	1995	RWV	NED	CB	16:02

* Ook lid van OLAT

Gen. Michaelis, Best, snelwandelwedstrijd op de baan, 3 juli 2010

Naam	Club	Geb.	1000 m	3000 m	5000 m
MANNEN					
1 Ron Timmermans	RWV	1982	5:35:7	16:52:7	28:14:98
2 Hans van der Knaap	RWV	1959	5:37:4	17:58:4	29:59:77
3 Donald van Meenen	AVMO (B)	1959	5:44:6	17:46:4	30:18:01
4 Peter van Hove	ACHL	1981	5:40:9	17:59:6	30:32:43
5 Hans van Wakeren	Unitas	1949	6:02:5	18:30:5	31:19:09
6 Harry Bijnen	DAK	1952	6:15:9	19:12:7	32:38:17
7 Ad Leermakers	DAK	1951	6:21:5	19:13:6	33:16:34
8 Paul Koks *	Haag Atl.	1965	6:45:5	21:02:4	36:01:96
VROUWEN					
1 Liesbet de Smet	Duffel	1982	5:53:9	18:12:27	
2 Yvonne Grootswagers	DAK	1978	6:54:9	21:24:99	
3 Hermien Teske	RWV	1949	9:29:3	28:59:12	

*) ook lid van OLAT

KERMISTROFEE 'BIJ DE BUURMAN' IN BEST

Maar laten we de kleine gebeurtenissen ook niet over het hoofd zien. Op 3 juli, een paar uurtjes voordat in Someren de Kennedymars van start ging, kwam in sportpark Naastenbest in Best een select groepje snelwandelaars aan de start, dat onderling ging uitmaken wie dit jaar de kermistrofee mee naar huis mocht nemen. Ron Timmermans van RWV overtrof zijn clubgenoot Hans van der Knaap op de 5 km ruimschoots.

Op dit evenement behalve Paul Koks (die uitkwam voor Haag Atletiek) geen deelnemers van OLAT. Toch jammer, want de organiserende atletiekvereniging Gen. Michaelis is immers onze buurman, en ons aller Henk Plasman promoot graag de kortere snelwandelafstanden in de zuidelijke Nederlanden.

YVERDON: AANTREKKELIJK EVENEMENT

In het Zwitserse Yverdon stonden een dag later wel enkele aan OLAT verbonden atleten aan de start, naast snelwandelaars uit alle uithoeken van Europa. Dit is dan ook een aantrekkelijk evenement vanwege de lage kosten voor de deelnemers.

Marcelino Sobczak startte op de 50 km. Hij kon de race niet afmaken en werd na 12 km 'abandoned'. OLAT-lid Dennis van Ree-

Agenda snelwandelwedstrijden en prestatietochten

Datum	Plaats	Informatie
11 sept	Dordrecht	Recordwedstrijden RWV, op de afstanden 30-20-10-5-3-1 km alsmede 2 uur. Sportpark Reeweg, Halmaheiraplein 35, start 12:30 uur. Info zie www.avparthenon.nl of via Hans vd Knaap, 010-4662015
12 sept	Leuven (B)	Kampioenschap van de Franstalige LBFAT, La Louvière
25 sept	Reeuwijk	NB: onder voorbehoud! Derde wedstrijd Drieluik RWV op 1-3-5 km, voor senioren, veteranen en AB-jun. Start 12:15 uur in Sportpark Groene Zoom, Buitenomweg (via A12, afslag 12). Info via Hans vd Knaap
03 okt	Tilburg	NK snelwandelen 50 km voor mannen, NK 10 km snelwandelen voor vrouwen. Ook prestatietochten op de afstanden 1-3-5-10-20-30 km. Rondeparcours van 1569 m, op wielersbaan van TWC Pijnenburg, Bijsterveldenlaan. NK-wedstrijden starten 11:00 u; overige afstanden 13:00 en 14:00 u. Organisatie: RWV & Hart van Brabant. Informatie bij Hans vd Knaap, hansvanderknaap@cs.com of tel. 010-4662015, of bij Ad Leermakers ad.leermakers@tele2.nl of tel. 0416-362858
07 nov	Rotterdam	Winterserie RWV, 5 & 10 km snelwandelen
14 nov	Rotterdam	idem
05 dec	Rotterdam	idem



den startte op de 20 km en kwam na 1 uur, 59 min 42 seconden als tiende over de streep. Een mooie prestatie en een persoonlijk record bovendien. Zijn verslag staat verderop in dit nummer. Ook Carry Ombelet (ons andere geheime wapen) wist de finish te halen. Op de 10 km bij de 'Femmes' finishte zij als negende, in de tijd van 1 uur, 18 min en 37 sec. Proficiat.



Carry Ombelet
op het parkoers in
Yverdon

MAGERE OPKOMST IN COLCHESTER

Gelijktijdig met onze eigen Kempenlandtocht werd in het Engelse Colchester de jaarlijkse Centurion Race afgewerkt (alhoewel de editie van dit jaar lang aan een zijden draadje heeft gehangen). Wie verzint het om in het eerste weekend van augustus een dergelijk evenement op touw te zetten... De Engelsen dus. Nou, ze hebben het geweten. Aan de start van deze wedstrijd verschenen slechts 24 deelnemers, waaronder acht Continentaalen uit de Lage landen.

Bijna de helft van de deelnemers heeft de finish nooit bereikt. Een aantal loopers wist zich nog wel te classificeren voor de lange afstand door pas na 85 EM uit te vallen. Welke oorzaak aan dit slechte resultaat ten grondslag ligt, is mij niet bekend. De Nederlanders deden het trouwens nog relatief goed, met slechts 2 uitvallers. Tot de vier nieuwe centurions behoorde Coert Peeters van De LAT.

Sandra Brown werd uiteindelijk de winnaar van de race; zij finishte in 20:23:30. Gerard Heunks van RWV werd tweede in 20:57:37 en Frank van der Gulik (De LAT) greep het brons in 21:11:41.

RWV won ook de teamprijs 2010. Iedereen gefeliciteerd met het succes.

Centurion Race te Colchester (Eng), 100 EM in 24 uur

	Naam	Club	Land	Time	C- nr
1 (F1)	Sandra Brown	Surrey	GBR	20:23:30	735
2	Gerard Heunks	RWV	NED	20:57:37	1068
3	Frank vd Gulik	De LAT	NED	21:11:41	1022
4	B.: Mora	CAB Siurell	SPA	21:48:31	* 1079
5	Frans Leijtens	RWV	NED	22:25:49	949
6	Jaap Visser	RWV	NED	22:36:36	944
7 (F2)	Bernie Ball	Manx	GBR	22:56:03	* 1080
8	R:Spenceley	Yorkshire	GBR	22:56:03	* 1081
9	Chris Flint	London Vidarians	GBR	23:22:01	849
10	Coert Peeters	De LAT	NED	23:23:15	* 1082
11	Martin Fisher	Redcar Race	GBR	23:30:39	788
12	Johan Koning	De LAT	NED	23:31:58	1072
13	Sean Pender	Enfield & H.	GBR	23:39:50	1067

* Nieuwe Centurions

OLAT BIJ KENNEDYMARS IN SOMEREN WEER GOED VERTEGENWOORDIGD

Someren staat bekend om zijn Kennedymars. Nou, ja ook een beetje om de asperges natuurlijk. Maar laten we het bij wandelen houden. Gelukkig dit jaar geen extreme hitte tijdens het evenement. Maar wel zat de brand het evenement danig dwars. Misschien ook wel een geluk voor wandelaars die niet van kiezel houden: ze mochten nu gewoon 'over de weg' langs de heide, wel zo makkelijk.

Sinds Someren ook het 'Rondje' van 40 km hanteert is de masaliteit van het evenement weliswaar gebleven, maar het Kennedygehalte is aardig geslonken. Natuurlijk nog wel een goede derde op de hitlijst.

OLAT was hier als altijd goed vertegenwoordigd. Dit jaar telden wij 62 personen die zich lieten registreren voor het puntenklassement. Al vóór 9:00 uur was een viertal van hen over de meet: Wim van Cappelle, Paul Canters, Hugo Prinsen en Martien van Achterberg. De jury moest daarna nog tot 7 minuten voor 18:00 uur wachten totdat Anneriet Janssen haar laatste stap op het parkoers zette.

Voor iedereen was het weer prachtige prestatie, waarmee wij jullie van harte feliciteren.

-Ad van Asten-

OLAT-LEDEN OVER DE FINISH IN SOMEREN

Wim van Cappelle	8:14	Ad Verbakel	11:59
Paul Canters	8:18	Nico van Hassel	12:04
Hugo Prinsen	8:43	Co Tops	12:05
Martien van Achterberg	8:59	Tiny van Alphen	12:08
Huub Raijmakers	9:06	Gerrit Legierse	12:18
Connie Raijmakers	9:06	Cees Gutteling	12:32
Jan Vogelsangs	9:08	Mariette de Zeeuw	12:52
Gerrit van Haandel	9:26	Wim vd Wittenboer	12:58
Wilko van Nieuwenhuijzen	9:27	Monique Barten	13:07
Bart Lutke Schipholt	9:29	Dirk Belder	13:07
Hanny Klumpkens	9:31	Dirk Donders	13:11
Mart Douven	9:34	Ria Bens	13:11
Cor vd Heijden	9:45	Rini Welten (100 ^e KM)	13:15
Jan Dinnissen	9:45	Pieter Boots	13:17
Frits Mennen	9:45	Gerard Meeuws	13:18
Gerrit Arfman	10:12	Wim Baken	13:15
Jan vd Hurk	10:15	Jos Raaymakers	13:17
Hans Pranger	10:28	Henk Klinkhamer	13:21
Ton de Jong	10:30	Jan van Boerdonk	13:24
Sjan van Roosmalen	10:37	Bram Stelling	13:28
Koos vd Maden	10:47	Mirelle vd Oetelaar	13:51
Ernst Westerhoff	10:49	Jolanda Meeuwssen	13:51
Frank Marchand	10:52	Henk Vink	14:52
Nicole Nacken	11:14	Coby Visser	14:52
Marco van Heel	11:17	Fred Fisser	14:57
Jo van Heugten	11:19	Annie Beekmans	15:02
Anita Pepers	11:37	Jannet van Kleeff	16:10
Ineke Pijnenburg	11:38	Rinus Ars	16:34
Sjef Koolen	11:41	Adri vd Graaf	16:37
Rob van Stuivenberg	11:46	Bernard Oude Nijhuis	17:40
Hans v Heeswijk	11:47	Anneriet Janssen	17:43



DEELNEMERS KEMPENLANDTOCHT



BOVEN: Zou Co de Jong energie tekort komen?
RECHTS: Marion (linksvoor) luistert naar Boetjes toespraak. Andere 'vooraanstaande' dames: Hanny, Riet, Marry en Nicole.



Deelnemers 110 km Kempenlandtocht 2010

Startnr.	Fin.	Naam	Woonplaats
2	x	Gerrit Arfman *	Kapel-Avezaath
4	-	Frans Boets	Lommel (B)
5	x	Con Bollmann	Venlo
6	x	Jannie Bos	Drachten
7	x	Appie Bos	Drachten
9	x	Huib van Broekhoven	Dirksland
10	x	Wim van Cappelle *	Arnhem
11	x	Ronald Cuijlits	Veldhoven
12	x	Rudy de Roovere	Schelle (B)
13	x	Jan Dinnissen *	Wijchen
14	x	Riet Emans *	Weert
15	x	Rob Frielink	Nijmegen
16	x	Albertus van Ginkel	Waarder
17	x	Jos van Gorp	Kasterlee (B)
18	x	Sandra Irene de Graaff	Rotterdam
19	x	Rino Hamelink *	Best
20	x	Claude Herman *	Vielsalm (B)
21	x	Marry Heuvelman	Ouderkerk a/d IJssel
22	x	Marion Hofbauer	Düsseldorf (D)
23	x	Marc van Hoof	Lier (B)
24	x	Sybe de Jong	Sexbierum
25	x	Ilona Klinkendon	Barendrecht
26	x	Hanny Klumpkens *	Sevenum
27	x	Nicole Nacken *	Helmond
28	x	Aaf Peters-de Rijk	Nijmegen
29	x	Hans Pranger *	Handel
31	x	Ton Scheepers	Helmond
32	x	Ton Seetsen *	Rosmalen
33	x	Adriaan Top	Overijse (B)
34	-	Gertjan Vivié	Amersfoort
36	x	Matthijs van Welie	Rotterdam
37	x	Ernst Westerhoff *	Drunen
38	x	Arie Klootwijk	Barendrecht
39	x	Co de Jong	Woerden
40	x	Gustaaf Bollen	Grobbendonk (B)
41	x	Wil Boudewijns	Bergeijk
42	x	Rinda Scheltens *	Zwolle
43	x	Wilko van Nieuwenhuijzen*	Steenbergen
44	x	Jurgen Mol	Balen (B)

45	x	Emmy Hendrickx	Aurora, Ontario (Can)
46	x	Ties van den Berg	Nijmegen
47	-	Antoine Hunting	Braamt
48	x	Coby Visser *	Scheveningen
49	x	Henk Vink *	Schelluinen
Voorlopers			
30	x	Hugo Prinsen*	Valkenswaard
117	x	Ton de Jong *	Boxtel

*OLATLid

Deelnemers 80 km Kempenlandtocht 2010

Startnr.	Fin.	Naam	Woonplaats
101	x	Tiny van Alphen *	Mariahout
102	x	Jan Steven Bakker	Zeist
103	x	Wim Bandsma	Hilversum
104	x	Frans van den Berg	Rijsbergen
105	x	Jan v Boerdonk *	St-Oedenrode
106	x	Pieter Boots *	Grashoek
107	x	Dirk Donders *	Geldrop
108	x	Adriaan vd Dool	Giessenburg
109	x	Ernie Dorré	Arnhem
110	x	Mart Douven *	Ospel
111	x	Frank Geubbels *	Helmond
112	x	Hans van Ginkel *	Zwijndrecht
113	x	Kees Gosens	Gilze
114	x	Harry van Ham	Eersel
115	x	Christ Hendriks	Sint-Oedenrode
116	x	Chris Hendrix	Well
118	x	Louis Kemper	Alblasserdam
120	x	Gerard Meeuws *	Someren
121	x	Hans Raaijmakers	Waalwijk
122	x	Marleen Ramakers	Geldrop
123	x	Teun Slooten	Alkmaar
124	x	Joop Smies *	's-Hertogenbosch
126	x	Ad Stevens	Prinsenbeek
127	x	Rob v Stuivenberg *	Breugel
128	x	Wil Ubbergen	Sweikhuizen
130	-	Rini Welten*	Asten
131	x	Annemarie Weterings	Almere
132	x	Jelte van der Zee *	Vleuten

133	x	Henk Bartelds	Apeldoorn
134	x	Corjan Klopper	Naaldwijk
135	-	Wil Zeebregts	Apeldoorn
136	x	Kees van Zundert	Oud Gastel
137	x	Koos van der Maden*	Wijchen
138	x	Chittra Goeptar	Hilversum
140	x	Piet Hage	Scherpenisse
141	x	Rob Keetlaer *	Best
142	x	Noël Bovens	Zetten
143	x	Cora Blaauwendraat	Zetten
144	x	Ludo Schaerlaeckens	Willebroek (B)
146	x	Ab van den Burg	Driebergen
147	x	Wil van de Langenberg	Boxtel
149	x	Jan de Lange	Den Haag
150	x	Louis David	Onstwedde
151	x	Erwin van den Bosch	Zeist
152	x	Alice Verreck	Nunspeet
153	x	Jan Dokter	Hoorn
154	x	Herman van den Heems	Rijswijk
155	x	Ria Verkooijen	Oirschot
156	x	Kees Verkooijen	Oirschot
157	x	Bernhard Oude Nijhuis *	Vlijmen
158	x	Twan Janssen	Capelle a/d IJssel
159	x	Bert Timmermans *	Veghel
160	x	Steven Jaspers	Mechelen (B)
161	x	Peter van den Brink *	Laren
162	x	Gerrit Oskam	Zijderveld
163	x	Nico van Hassel *	Rosmalen
164	x	Henk de Jonge	Enschede
165	x	Aad de Bie	Beekbergen
166	x	Han Bosch	Erp
167	x	Lou Rijk	Usquert
168	x	Rietje Rijk	Usquert
169	x	Cornelis Gutteling *	Melissant
170	x	Johan Boeder	Kesteren
171	x	Ger Reneerkens	Hoensbroek
172	x	Otto Broksma	Beilen

Voorlopers

x	Dario Legito	Helmond
x	Paul Canters *	Helmond

*OLAT-lid

Ad en Jack maken hun debuut als 'vliegende kiep' in de Kempenlandtocht

In het spoor van achterhoede en verzorgers

Het belangrijkste sportieve wandelevenement van deze zomer was natuurlijk in Geldrop. Vrijdagavond 6 augustus klinkt om 20:00 uur het startfluitje voor de 110 km van onze eigen Kempenlandtocht. Wij hadden 46 deelnemers aan de start. Jammer dat een paar prominenten om uiteenlopende redenen niet aan de start konden verschijnen.

De kantine van kynologenclub de Kempen, pal naast sporthal De Kievit, is bij uitstek geschikt voor de logistiek rond inschrijving en start. De gasten van de Kempische Wandeldagen komen gezellig meegenieten tot in de late uurtjes. De kantine heeft voor deze gelegenheid bepaald rekkelijke openingstijden.

Onder wakend oog van voorzitter Joop deed Boetje de wandelmeute uitgeleide. Vanaf de laadklep van de bagagewagen sprak hij het gezelschap toe op de hem zo kenmerkende manier. Maar op de 110 km mocht niemand weg voordat hij Marion Hofbauer uit Düsseldorf een oorkonde voor zoveel maal de LDW-afstand te hebben overhandigd. Drie uur later vertrokken nog eens 67 wandelaars voor een tocht van 80 km door de Kempen.

Iedereen in de weer

Na de laatste startprocedure is bijna de complete organisatie in de weer. Op beide afstanden zijn enkele uren voor de start al vier voorlopers vertrokken om alles nog eens te controleren. Onze nieuwe marsleider Pierre Emans is eveneens in de nacht verdwenen en volgt het hele circus van nabij en in de eerste linie. Samen met chauffeur Jack Klumpkens rijd ik de achterhoede ach-



terna; wij zorgen dat ook de laatsten niets tekort komen.

Boetje heeft Carry en Klaas aan boord van de bagagewagen; zij voorzien café Zomerhoff in Schaft en De Sleutel in Riethoven van de bagage van de wandelaars. Carry noteert de passage van de deelnemers en Klaas is aangenaam gezelschap. Maar het allerbelangrijkst tijdens de nachtelijke uren zijn de twee verzorgingsteams. Post A: Willem Schoonhen, Ben van der Velden, Esther van der Velden en Mariet Douven. Zij maken kwartier ergens in de buurt van Heeze, op de eerste verzorging van



de 110 km. Als de laatste lopers daar voorbij zijn gaan we naar Post B: Henk Klinkhamer, Maria van den Hoogenhoff, Coby Cissen en Mia van Gorp. Zij staan net voor Valkenswaard en hebben soep in de aanbieding. Jack en ik mogen proefkonijn spelen.

Noodroep

Als we uren later nog eens langs komen, is de drukte geweken. Henk Bartelds (in de wandelgangen beter bekend als 'Sinterklaas') komt bloedend uit het bos, maar heeft later alleen maar last van de pleister die hij van een 'lopende verzorger' krijgt aangeplakt.

Ons volgende punt is Zomerhof, waar alleen de 110 km-wandelaars aanleggen. De meesten zijn al door als wij daar aankomen. Een cola om de slaap te voorkomen. Het meest genieten we nog van onze nachtelijke rit over de Kapellerdijk -zulk op aanraden van de TomTom. Geen wandelaar te zien, maar wel konijnen.

Bij de Venbergse Watermolen komen de twee afstanden bij elkaar. Dat is opletten voor Ben, want ze komen van weerskanten uit het donker en straks moet de administratie kloppen. Het wordt gezellig. Dan een noodroep: post B is het spoor bijster. Tegen de tijd dat we daar aankomen, zijn de problemen al achter de rug. Wel hebben een paar snelle wandelaars deze verzorging gemist. Jammer.

Hier treffen we ook onze eerste opgever. Rini Welten heeft last van hyperventilatie die maar niet wil stoppen. Wij nemen hem mee naar Riethoven en zorgen later dat hij goed thuis komt.



In Riethoven moet ook Wil Zeebregts de strijd staken; hij wordt uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Hij komt zich diezelfde middag nog even afmelden in De Kievit.

Voor het middaguur binnen

In Waalre is de post een eindje opgeschoven ten opzichte van vorig jaar, maar iedereen heeft daar vrede mee. De prijzenpot is hier goed gevuld. Tijdens het ochtendgloren wachten wij op de achterhoede. Dat zal verder een groot deel van de dag onze daginvulling zijn.

Bij de politie-manege in Eindhoven worden we wederom bevoorradt ten behoeve van de achterblijvers. Maar ze lopen in en zijn vast van plan na Geldrop de strijd voort te zetten.

Rond 10 uur zijn we terug in de kantine in Geldrop. Hier krijgen we een overheerlijke pasta-maaltijd uit het keukentje van Paul Rietjes en Henny Moonen. Het was heerlijk, dank je wel.

Het eerdere startbureau is nu finishbureau en heeft domicilie gekozen in de sporthal. Daar wordt door Alice en Marian alles in gereedheid gebracht voor de eerste lopers, die weldra verwacht worden. Het zijn Belgen van de eerste rang. Met een diploma en nodige stempeltjes gaan ze ver voor het middaguur huiswaarts.

Perkament

Vandaag hebben we een jubilaris in de persoon van Ernst Westerhoff. Hij presteerde het om in de afgelopen jaren 125 keer een monstertocht van boven 105 km met goed gevolg te voltooien. Voor dat feestelijke gebeuren was zelfs een BOBO naar het zuiden afgezakt met een officieel document van de KNBLO. Gelukkig was Ernst zo verstandig zich niet te laten haasten en aan de finish trof hij – wat later dan voorzien – Joop en Boetje met bloemen en perkamenten schrijfsels ter ere van zijn tot nu toe ongeëvenaarde wandelavonturen.

Helaas konden Jack en ik deze feestelijkheden niet van nabij meemaken; ons wachtten immers de hei en de achterblijvers. Ook die waren dolgelukkig ons telkens weer te treffen.

En zo kwam er een happy end aan een geweldige Kempenlandtocht 2010.

Wij danken iedereen voor zijn of haar inzet en de deelnemers voor hun sportieve inzet én de leuke reacties!

-Ad van Asten-



Open Kampioenschappen snelwandelen in Zwitserland

Voor het eerst onder de 2 uur!

De reis. Vrijdag 2 juli rij ik naar Marcelino Sobczak (Unitas) en Carry Ombelet (OLAT) in Landgraaf om daar te overnachten. De volgende ochtend komen Wilfried, Loes & Jacques van Bremen en Colin Versteeg (allemaal RWV). Frank van Ravensberg (recordhouder en oud-Nederlands kampioen op meerdere afstanden) gaat mee als coach. Rond half acht zaterdagochtend vertrekken we met twee auto's richting Yverdon, Zwitserland. Het is een lange en warme reis (bijna negen uur onderweg en temperaturen boven de 30 graden!).

Aankomst. Eenmaal aangekomen, laat in de middag, lopen we ons los en doen wat oefeningen. Rond 7 uur krijgen we een pastamaaltijd. Daarna terug naar 'Gite du Passant', een soort backpackers-verblijf.

Slapen wordt moeilijk vanwege de voetbalwedstrijd die wordt gewonnen door Spanje. Tot in de nacht worden sommige van ons wakker gehouden door politie, vuurwerk, supporters, toeterende auto's enz. Dat terwijl de 50 km-lopers (Marcelino, in ons geval) om 7:00 uur moeten starten. De 20 km (Wilfried, Jacques en ikzelf) en 10 km (Loes en Carry) beginnen om 9:00 uur. Om 10:30 uur mag Colin beginnen aan zijn snelle 3 km.

De wedstrijd. Voor Marcelino en Wilfried is de wedstrijd van korte duur. Zij vallen beiden uit. Wilfried begaat een misstap en Marcelino kan niet in zijn ritme komen, hij heeft in het begin erg weinig gedronken. Natuurlijk speelt de warmte (32 graden tijdens de wedstrijd!) ook een grote rol, en zij hebben het meeste gereden. Jacques van Bremen doet het voor zijn doen rustig aan en helpt een Hongaarse aan een mooie tijd van 1:55:05, waarin hijzelf ook finisht.

Ik heb sinds mei hard getraind voor deze 20 km. In een tijd van 1:59:42 uur heb ik hier een persoonlijk record gelopen, voor het eerst binnen de twee uur. Loes en Carry hebben het ook goed kunnen volhouden in de hitte en finishen in een tijd van 1:11:36 en 1:18:37. Tenslotte heeft Colin zijn 3 km het snelst afgerond van het hele veld in een tijd van 16:02 minuten. Voor hem ook een persoonlijk record!

De prijsuitreiking. Na de wedstrijd zwemmen we lekker in een meertje. De prijsuitreiking volgt daarna samen met het diner. We krijgen allemaal een medaille, een t-shirt en een petje. Colin heeft de eerste plek in zijn categorie, dus ontvangt hij ook nog een beker.

De terugreis. Na middernacht komen we weer in Nederland aan. Vanaf Landgraaf rij ik naar huis en pas rond 4:00 uur kom ik daar aan. Voor mij was het een geslaagd, maar ook vermoeiend en lang weekend. Ik hoop het nog een keer over te mogen doen, misschien wel in december tijdens de Coupe de Noelle.



-Dennis van Reeden-

Laatbloeier loopt in relaxed tempo 100 Kennedymarsen

Someren thuiswedstrijd voor Rini Welten

De officiële blauwe stempelkaarten zijn aan Rini Welten niet besteed – „Ik loop alleen voor mezelf” – maar zijn wandelboekjes houdt hij wel bij en daarom wist hij precies wanneer hij zijn honderdste Kennedymars zou binnenhalen. En ja, als je toch in de buurt van Someren woont, dan zou je wel gek zijn om er geen thuiswedstrijd van te maken. Dat gebeurde dan ook.

Wandelmaatje Pieter Boots had de burgemeester al ingeseind en Rini's talrijke familie stond vlakbij de finish paraat met een grote partytent, met daarin alles wat nodig is om er een leuk feestje van te maken. En natuurlijk was ook zijn zwager Gerard Meeuws van de partij, want die had hem ooit zo gek weten te krijgen om lange afstanden te gaan lopen.

Kijken was leuker

„Ik was veertig toen ik begon met wandelen”, vertelt Rini. „Daarvoor stond ik in Someren meestal met een pilsje langs de kant. Terwijl Gerard op zijn twaalfde al zijn eerste Kennedymars had gelopen. Hij vroeg zó vaak ‘waarom loop jij niet?’ maar ik vond kijken veel leuker. Pas na een wandelvakantie met een andere zwager in Oostenrijk was ik er klaar voor.”

Na zijn allereerste Kennedymars, in 1985, was hij drie dagen lang zó stijf dat hij zich alleen nog maar per fiets kon voort-



bewegen. Zijn hele voorbereiding bestond toen uit 200 km wandeltraining. „Niet zo veel, maar ik was er toch maar aan begonnen en eigenlijk viel het niet tegen. Alleen durfde ik nergens te stoppen onderweg, bang dat ik dan niet meer op gang zou komen. Om kwart voor twaalf was ik binnen.”

Drie jaar nadien waagde hij zich ook aan zijn eerste Nijmeegse Vierdaagse. „Nu nog drie keer, dan heb ik er 25 gelopen en stop ik ermee. Veel te veel drukte”, zegt Rini.

De laatste

Zijn laatste Kennedymars denkt hij in 2012 te halen. „Jaarlijks loop ik er een stuk of veertien. Dus over twee jaar zit

ik op totaal 120 of 125. De laatste Kennedymars zal die van Someren zijn, die bestaat dan vijftig jaar.” Een goed moment om het wat kalmer aan te gaan doen.

Rini loopt trouwens toch nooit al te hard van stapel: „Ik probeer altijd heel relaxed te wandelen, nooit sneller dan 6 km per uur. En overmatig trainen doe ik ook niet. Als je 30 km gelopen hebt en je voelt je beter dan bij vertrek, dan is dat genoeg. Tenminste, zo is mijn ervaring.”

De Somerense burgemeester had hem na afloop nog gevraagd hoe hij het in zijn hoofd haalde om zoveel Kennedymarsen te lopen. Rini's laconieke antwoord: „Die renners in de Tour fietsen elke dag 200 kilometer, weken aan een stuk. Ik loop in het weekend 80 kilometer en tussendoor kan ik uitrusten.” Dat neemt niet weg dat hij ooit viermaal de Kennedymars van Someren en Rijsbergen in één weekend heeft gelopen. „Als voorbereiding op de Mergellandtocht. Die heb ik vijf keer gedaan en de Nacht van Gulpen zeventien keer.” Zwager Gerard, die volgend jaar zijn honderdste Kennedymars hoopt te voltooien, heeft in Rini dus wel degelijk iets ontketend.

Volgende uitdaging

Het is vrijdagavond 6 augustus. Gebroederlijk staan Rini, Gerard en Pieter in Geldrop aan de start voor hun volgende uitdaging: de 80 km Kempenlandtocht van OLAT.

En verdorie, laat Rini nou net hier voor de allereerste keer uitvallen. In het holst van de nacht krijgt hij een aanval van hyperventilatie, met uiteindelijk als gevolg dat hij tegen het ochtendkrieken thuis wordt afgeleverd door 'crisisteam' Jack Klumpkens en Ad van Asten.

„Zoiets heb ik wel vaker gehad”, zegt Rini naderhand. „Normaal helpt het om even te gaan liggen, maar nu kreeg ik het niet onder controle. Jammer, ik zat juist zo lekker in m'n vel, ik zweefde gewoon over de weg.”

-MK-



BOVEN: Rini onderweg in Someren

MIDDEN: Feest bij aankomst

ONDER: Gerard en Pieter eten hun pastamaaltijd in Geldrop zonder Rini



Na tien keer de complete afstand Amsterdam-Leeuwarden:

Beginnen in Den Oever is zo gek nog niet

Deze keer heb ik het voorspel tot Den Oever overgeslagen en ben meteen aan het echte werk begonnen: de Afsluitdijk. We kunnen tegenwoordig ook vanaf Den Oever de laatste 70 km naar Leeuwarden wandelen. Dit jaar voor de derde keer.

In 2008 heb ik voor de tiende keer de hele afstand (150 km) vanaf Amsterdam gedaan. Als ik dit nu ook nog eens vanaf Den Oever tien keer kan doen, heb ik het wel gehad met de langere afstanden.

Nat en koud

Het 'voorspel' was heftig, nat, stormachtig en koud dit jaar. In Den Oever waren er al verschillende deelnemers mee gestopt. De Afsluitdijk zou voor enkelen ook een dijk te ver blijken.

De eerste groep van 26 wandelaars (tempo 6 km/u) was zaterdagmorgen om half negen gestart vanuit Amsterdam-Noord en om half elf de tweede, grote groep van 68 deelnemers, met een tempo van 7 km per uur. In Den Oever komt alles bij elkaar.

Om middernacht vallen de eerste wandelaars het rustcafé aan de kop van de Afsluitdijk binnen, spoedig gevolgd door de oudere deelnemers. De mensen die in Den Oever starten kunnen met het openbaar vervoer vanuit verschillende plaatsen in Noord-Holland en Friesland met de bus naar hier komen. Iemand kwam uit Hoorn, een ander uit Alkmaar en ikzelf vanuit Den Helder.

Om 01:00 uur wordt er gezamenlijk begonnen aan de dijk. Het weer is moeilijk in te schatten; als voorzorg hebben we allemaal regenkleding bij ons. Een stormachtige wind komt uit het noordwesten. Gelukkig wandelen we op het fietspad achter de zeedijk, die ons voldoende bescherming biedt. Alleen op de drie plaatsen waar ook de verzorging staat, en waar we bovenop de Afsluitdijk wandelen, valt de bescherming weg en voelen we de kracht van de stormwind.

Heel vroeg aan de overkant

Het is een korte, donkere nacht. Rond half vier kunnen we al zien wie er naast ons wandelt. Er is vrij veel autoverkeer vanuit Friesland. Het is handig om dan een pet met een flinke klep te dragen om niet verblind te worden door de koplampen. Huub en Connie Raijmakers (in Amsterdam gestart) hebben er ook zin in – of ze haten deze dijk en willen zo vlug mogelijk in Friesland zijn. We wandelen steeds in elkaars nabijheid. Op de dijk even m'n regencape aan gehad, maar echt nodig was het niet.

Het is lang geleden dat ik zo vroeg in de morgen aan de over-

kant was, om 05:40 uur stap ik hotel-restaurant De Steenen Man in Zurich binnen. Een koffie met appelgebak is vlug besteld. Even de schoenen uit, hier en daar en lijkje uierzelf, en om 06:15 uur de deur uit. Toch maar weer de regencape meegenomen.

De volgende binnenrust is 20 km verderop in Franeker, daarna is het nog eens 20 km naar Leeuwarden. We volgen nu de dik aangezette krijtpijlen; als er dan een buitje valt blijven ze zichtbaar. Gelukkig geen regen, soms zelfs een mager zonnetje maar dat is weer vlug achter de donkere, voortrazende wolken verdwenen. De wind blijft, maar is niet hinderlijk.

Net vertrokken uit de binnenrust horen we de weidevogels, waarschijnlijk met jonge kuikens. Ze maken zo'n kabaal. De snelweg onderdoor, en zo komen we in het wijde Friese land. Vooral op zondagmorgen lijkt dat nog uitgestrekter en rustiger dan anders. Iets verder een paar hazen, die sneller zijn dan wij. We vervolgen onze weg, naar de wagenrust voor



Franeker. Veel poot-aardappelvelden, afgewisseld met bieten en maïs. Later, na Franeker, vooral grasland, koeien, schapen en paarden.

Op de binnenrust nog één keer koffie met iets van appel en rozijnen. Zitten, uitrekken, ontspannen. Nu nog 20 km te gaan. Ik ben nog fit en kan goed het verschil merken tussen

starten in Amsterdam of Den Oever. Nog twee wagenrusten op weg naar de finish. In Friesland wandel ik met of in de buurt van Jan de Jonge, Annie van der Meer en Co de Jong.

Niet de hele stad door

We volgen het smalle fietspad langs het water, in de verte voor ons de hoogbouw van Leeuwarden. We hoeven gelukkig niet de hele stad door, zoals in het verleden. Al enkele jaren is de eindbestemming bij voetbalvereniging Friesland, direct als je Leeuwarden binnen komt. Iets voor 12.00 uur wandel ik al de kantine van de voetbalclub binnen. Als ik goed geïnformeerd ben, waren er nog tien deelnemers van OLAT – allemaal in Amsterdam gestart.

Afmelden, douchen, nog iets drinken en dan worden we met Johan Koning weggebracht naar het treinstation. Om 13:05 uur stappen we in de trein naar het zuiden. Goed vier uur later ben ik thuis in Vught. Voor Johan, die in Volendam woont, zal het ongeveer dezelfde tijd zijn bij thuiskomst.

Het was een heel goed verzorgde tocht, we kwamen niets tekort. Het bevalt me wel om in Den Oever te beginnen.

-Klaas Bakker-

Foto: De LAT / Dwight de Kluijver



.... jerrycans vullen



.... puzzelen met stukjes tent



.... de wei vlaai-vrij maken

De belevenissen van een nieuwbakken OLAT-vrijwilliger tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Het ruimen van koeienvlaaien hoort er ook bij

'Zijn er mensen die tijdens de Vierdaagse mee willen helpen in de OLAT-stand?' Deze vraag werd gesteld tijdens het Wandelen op Dinsdag. Hè, dat lijkt me leuk, was direct de gedachte die in me opkwam. Als fulltime werkend persoon, is spijtig genoeg mijn beschikbare tijd wat beperkt. Maar gelukkig was het mogelijk om ook voor één dag mee te komen helpen.

En zo toerden we (een al net zo enthousiaste collega en ik) in de vroege ochtend van de derde Vierdaagsedag richting Groesbeek.

De verzorgingspost van OLAT had een plekje in een mooi licht glooiend gebied aan de rand van de Breedeweg, nog voor Groesbeek. We hadden het geluk om op een zogenaamde late post te staan, zodat we bij daglicht konden opbouwen. De koelwagen en de vrachtwagen met alle spullen om de stand goed in te richten, waren al gearriveerd en met vereende krachten werd de kraam opgebouwd. We hadden een leuk team en al spoedig stond alles op zijn plek en

konden we de post gaan inrichten met alles waar een Vierdaagseloper behoefte aan heeft.

Onder de indruk

Wij, als nieuwbakken vrijwilligers, waren onder de indruk van al hetgeen hier bij komt kijken: er werd een start gemaakt met het koken van het water voor koffie en voor de bekende OLAT-soep, ditmaal omgedoopt tot Vierdaagse-soep, de bekers werden gevuld met koffie- en bouillonpoeder, de banken werden in elkaar gezet en het weiland werd ontdaan van verse en ingedroogde koeienvlaaien, zodat de wandelaars

met een gerust hart ook even konden gaan liggen.

Dit was trouwens een van de taken waarvan we ons niet bewust waren dat dit er ook bij kon komen! Maar het verging ons prima, gewapend met een goede schop was het weiland al snel vlaai-vrij.

De eerste wandelaars passeerden om half acht in een hoog tempo. Zo tegen negen uur kregen wij onze eerste 'klanten', gelokt door onze uitnodiging dat de koffie bruin was en de karnemelk koel.

Er volgde een gestage stroom van wandelaars die graag even kwamen pauzeren, die de OLAT-prijzen wisten te waarderen en alom complimenten uitdeelden voor de heerlijke soep! We konden met ons team de mensen snel voorzien. We hadden zelfs nog wel wat meer aanbod kunnen verwerken. Maar



.... en laat nu de eerste maar komen



.... inpakken na afloop



... en tot slot de vrachtwagen weer uitladen in Zandoerle, waar het depot van OLAT is gevestigd.

De foto' op deze pagina zijn van Rinda Scheltens, die in Nijmegen de hele week meehielp als vrijwilliger

spijtig genoeg stonden we op de route waar alleen de 40 en 50 kilometer passerden én werden zo'n 200 meter voor ons duizenden blikjes ijsthee uitgedeeld van een bekend merk. Hierdoor was onze klandizie toch wat lager dan verwacht.

Maar wat was het leuk: een kort praatje met de wandelaars, de mensen die het moeilijk hadden een hart onder de riem steken, de stroom wandelaars voorbij zien trekken...

Volgend jaar weer

Natuurlijk kregen we onze trouwe OLAT-leden op bezoek, maar we merkten ook regelmatig dat OLAT een goede naam heeft bij tal van wandelaars voor de Vierdaagse-verzorging. Hoe vaak we niet gehoord hebben dat men ons op het eerste stuk gemist had!

En dat klopt, vanwege te weinig vrijwilligers lukte het niet om de gebruikelijke twee kramen te bemensen. Dit is dan ook een beetje de verborgen agenda onder dit stukje.

Beste OLAT-leden: het is hartstikke leuk om een dagje (of meer) mee te helpen. We hebben een hele gezellige dag gehad: natuurlijk ben je vroeg uit de veren en natuurlijk sjouw je flink bij het opbouwen en afbreken, maar je krijgt er een fantastische dag voor terug, met veel waardering van wandelaars en veel leuke en gezellige contacten.

Dus meld je nu al aan voor volgend jaar. Wij doen het ook weer!

Toen rond half twee de drukte af begon te nemen en wij de restjes frisdrank en



koeken hadden uitgedeeld aan de laatste wandelaars, die het zwaar hadden, begon het afbreken en opruimen. Ons laatste klusje van de dag was het vuilnisman/vrouw spelen. Met opnieuw vereende krachten werden de vuilniszakken met lege bekertjes, papier, flesjes enz. enz. in de passerende vuilniswagen geworpen. De vuilnisman was aangenaam verrast!

We namen afscheid van onze collega's van die dag en reden voldaan naar huis, onderweg nog genietend van muziek en drukte in Groesbeek en overstekende groepen militairen op weg naar Heumensoord.

Beste Vierdaagsecommissie, hulde voor de wijze waarop jullie dit alles laten verlopen. Volgend jaar zijn we er graag weer bij!

-Myriam van den Berg & Margriet Jansen-

VIERDAAGSE 2010

Gefinist in Nijmegen

Stand bijgewerkt t/m 11 augustus

x	Naam	Woonplaats
47	Piet Selten	Mill
46	Martin Goossens	Valkenswaard
40	Martin Swarts	Veldhoven
39	Constant Dedel	Baarn
37	Theo Tromp	Weert
35	Wim van den Wittenboer	Eindhoven
35	Toos van den Boom	Helmond
35	Jan Stevens	Gassel
34	Bert Timmermans	Veghel
33	Ben Duin	Nijmegen
32	Peter van de Ven	Veldhoven
32	Ton Schenkelaars	Veldhoven
32	J.E. Schijf	Den Haag
31	Jeannette van Boerdonk	Keldonk
30	Gerrit Legierse	Mierlo
30	Coos Verburg	Driebergen
30	Ad Verbakel	Keldonk
29	Henk Frijters	Roosendaal
28	Rino Hamelink	Best
28	Klaas Bakker	Vught
28	Ted Liebrechts	Eindhoven
27	Wim Kennis	Hapert
26	Wim Peters	Veghel
26	Hans Bontekoe	Den Bosch
25	Willy Timmermans	Veghel
24	Frans Smits	Linne
24	Kees Mol	Breda
24	Ernst-Jan van Eck	Rotterdam
24	Henk Vink	Schelluinen
24	Jans van Griethuijzen	Hazerswoude
24	Theo Gijzen	Eindhoven
23	Jo van den Akker	Heesch
23	Caroline Dinnissen-Vernie	Maasbracht
22	Johan van den Hoogenhoff	Helmond
22	Louis Vernie	Maasbracht
22	Rini Welten	Asten
21	Tonny van Neerven	Beek en Donk



Vlabbij de OLAT-post lag deze afvalberg van gratis uitgedeelde ijsthee-blikjes. Reclame?

21	Wilma Petersen	St.-Oedenrode
21	Wil van Coenen (11)	Den Bosch
20	Erik Dikken	Nijmegen
20	Johan Hellings	Helmond
20	Anton Leijgraaf	Veldhoven
20	Annie Beekmans	Beek en Donk
20	Antoon Asveld	St.-Oedenrode
20	Richard Klein Bennink	Zutphen
20	Lies Wesseling	Berlicum
20	Peter Haas	Helmond
19	Peter van den Brink	Laren
19	Ad van Dijk	Mierlo
19	Jan Soetens	Veldhoven
18	Martijn Vos	Aalst-Waalre
18	Fred Fisser	Boxtel
17	Hans van Ginkel	Zwijndrecht
17	Hanny Klumpkens	Sevenum
17	Koos van der Maden	Wijchen
16	Dilia vd Berg-vd Putten	St.-Oedenrode
15	Wilhelmien van Roon-vd Rijt	Best
15	Ronald Menting	Eindhoven
15	Willemien Hietland	Aalten
14	Cees Jacobs	Uden
14	Nellie Leijgraaf	Veldhoven
14	Sjef van Gestel	Eindhoven
14	Bep Ghijsens	Boxtel
14	Iris van Limburg	Nijmegen
14	Betsie Geerts	Gemonde
13	Jacqueline Oomen	Nuenen
12	Gerard Smits	Vlijmen
12	Rolf Craanen	Amersfoort
12	Diny Verschuyten (7)	St.-Oedenrode
12	Marline van Otterdijk	Nederweert
12	Mariette de Zeeuw	Rosmalen
12	Jan de Wit	Veghel
12	Ria Mitchell-Vermeulen	Best
12	Cor Jansen	Borculo
12	José Schimmel	Eindhoven
11	Marian Post	Utrecht
11	Rob Keetlaer	Best
11	Anneke Brouwers	St.-Oedenrode
11	Els Kleemans	Prinsenbeek
11	Martina de Wit-Verbakel	Veghel
11	Hugo Prinsen	Valkenswaard
11	Mieke van Eert-Brouwers	Heeze
11	Ron van Dijk	Deurne



Dat je in zo'n drukte nog bekenden tegenkomt, mag een wonder heten. Gespot in Nijmegen, met de klok mee v.a. linksboven: Ad Verbakel, Klaas Bakker, Toos vd Boom en Bram Stelling



11	Tineke Verdaat-Duijs	Veldhoven	8	Rik Weverbergh	Diepenbeek (B)
10	Evert van Ampting	Rosmalen	8	Leo Schuurman (2+6)	Langenboom
10	Hans Pranger	Handel	8	Coby Visser	Scheveningen
10	Regina Bakker	Eindhoven	7	Nico van Hassel	Rosmalen
10	Jan Dinnissen	Wijchen	7	Jos van Zantvoort	Geldrop
10	Cor Verschuyten	St.-Oedenrode	7	Maria vd Berg	Veghel
10	Jan Kleemans	Prinsenbeek	7	Jannet van Kleef-Vissers	Hoek van Holland
10	Adrie Toonen	Wijchen	7	Ciel van Wichen	Eindhoven
10	Leny van den Aker	Vught	7	Ans van den Oetelaar	Gemonde
10	Toos Habraken	St.-Oedenrode	7	Boetje Huliselan	Cromvoirt
9	Wies Kilsdonk	Eindhoven	6	Dirk Belder	Oerle
9	Jelte van der Zee	Vleuten	6	Monique Barten	Oerle
9	Rien van Ginkel	De Bilt	6	Martien van Achterberg	Breda
9	Doortje vanden Akker	Eindhoven	6	Henk Plasman	Best
9	Tiny van Alphen	Mariahout	6	Hans van Erp	Nuenen
8	Isis la Croix	Nijmegen	6	Henry Gerrits	St.-Michielsgestel
8	Nel Bruins	St.-Oedenrode	6	Coby Kersten-Gosens	Goirle
8	Anita Pepers	Veghel	6	Corrie Tiersma	Eindhoven
			6	Henri Floor	Driebergen
			6	Wim Toonen	Langenboom
			6	Nellie Veldhuis	Kerkdriel
			6	Ton Dorn	Eindhoven
			6	José Houtappels	Eindhoven
			5	Joop Brans	Best
			5	Elly van Berkel-Kleinee	Tilburg
			5	John van Berkel	Tilburg
			5	Rinus Ars	Eindhoven
			5	Gerrit Arfman	Kapel -Avezaath
			5	Peter Rijkers	Eindhoven
			5	Jan van 't Hof	Eindhoven
			5	Betty van Genugten	St.-Oedenrode
			5	Jeanne van Rosmalen	Son en Breugel
			5	Anny van Asseldonk	Zijtaart
			5	Henk Verhagen	Bladel



Lopen voor een goed doel

Erik Dikken en **Isis la Croix**, hier met hun logé Jan, vroegen in Nijmegen aandacht voor een goed doel: stamceldonatie. „Ik heb enkele jaren geleden zelf stamcellen gedoneerd om iemands leven te redden”, verklaart Erik zijn betrokkenheid. Dat het Radboudziekenhuis waar de beenmergtransplantaties worden gedaan, over prima eigen verzorgingsposten beschikte, was mooi meegenomen. Maar primair liepen Isis en hij toch gewoon voor hun plezier.

(Vervolg Nijmegen)

4	Co Tops	Geldrop
4	Ria Bens	Oeffelt
4	Cees Gutteling	Melissant
4	Ton de Jong	Boxtel
4	Annelies Hellings	Eindhoven
4	Peter van Cuyck	Moergestel
4	Jo van Heugten	Asten
4	Adri van der Graaff	Breda
4	Kees van der Aa	Veldhoven
4	Inge Mol-van Egmond	Breda
4	Janny den Braber	Leerdam
4	Tine Verberne	Helmond
4	Trudy Toonen	Langenboom
4	Dagmar Vos	Hertogenbosch
4	Huib Coenen	Eindhoven
4	Lilian Verhoeven	Oss
4	Tony van Duijn	Utrecht
4	Piet van Schijndel	St.-Oedenrode
4	Riekie van Schijndel	St.-Oedenrode
4	Harry Verschueren	Son en Breugel
4	Lucas van Dongen	Tilburg
3	Frans Mandos	Waalre
3	Marianne van Oorschot	Schijndel
3	Mirjam Koppelman	Boerdonk
3	Gerry vd Westelaken	Schijndel
3	Rob van Stuivenberg	Son en Breugel
3	Cor van Aarle	St.-Oedenrode
3	Gerdy van Aarle-vd Bogaart	St.-Oedenrode
3	Jenita Eijkemans	St.-Oedenrode
3	Els de la Parra	Aarle Rixtel
3	Theo Martens	Liempde
3	Henk van der Sanden	Almere
3	Ton Coppens	Eindhoven
3	Jenny van Genugten	St.-Oedenrode
2	Sjoerd Homminga	Vlijmen
2	Henrie Claassen	Helmond
2	Adrie Rijntart	Oisterwijk
2	Rian Lacet	Geffen
2	Ger Naber	St.-Oedenrode
2	Joke van de Vossenber	Eindhoven
2	Roy Beeby	Eindhoven
2	Marian vd Heijden	St.-Oedenrode



Zilveren schoentje voor Coos

Gerrit Legierse, Ad Verbakel en Coos Verburg hebben met elkaar gemeen dat zij dit jaar voor de dertigste keer de Vierdaagse van Nijmegen hebben uitgelopen. Maar er was er maar één die daar een zilveren schoentje voor kreeg, en dat was Coos. Zij behoorde namelijk tot het uitgelezen gezelschap dat op uitnodiging van de ABN/Amro Bank vrijdagavond een pleziertochtje mocht maken op de Pannenkoekenboot. Aan boord kreeg iedereen die de Vierdaagse vijf keer of een veelvoud daarvan had uitgelopen, zo'n schoentje uitgereikt. En natuurlijk kregen de ca. zestig gasten ook een lekkere scheepsmaaltijd voorgeschoteld.

Een prima manier om alle vermoeienissen van je af te schudden. En dat allemaal dankzij de inmiddels voormalige werkgever van echtgenoot **Henri Floor**, die na wat reorganisaties allang elders werkt, maar wel gebruik mag blijven maken van deze prettige faciliteiten. Henri zelf is niet zo'n fanatieke deelnemer in Nijmegen. In 2001 kreeg hij zo'n speciaal aandenken vanwege zijn vijfde Vierdaagse.

2	Harrie Verdaat	Veldhoven	1	Harald Jansen	Eindhoven
2	Christ Vorstenbosch	Oisterwijk	1	Winnifred van den Boom	Eindhoven
1	Riekie Arfman-v.Gammeren	Tiel	1	Sjef Weijters	Udenhout
1	Wilko van Nieuwenhuyzen	Steenbergen	1	Riet van Cuyck	Moergestel
1	Cor Hermsen	Helmond	1	Wim Vegers	Rosmalen
1	Ad Rijkers	Landhorst	1	Lies Brans	St.-Oedenrode
1	Paul Linsen	Eindhoven	1	Jan van Esch	St.-Oedenrode
1	Albert vd Schans	Eindhoven	1	Peter van Dongen	Tilburg

Viermaal is scheepsrecht voor Heopa

Dolgelukkig was **Henk van der Sanden** – alias 'Heopa' – dat hij dit jaar de Vierdaagse van Nijmegen eindelijk eens normaal heeft kunnen uitlopen. Drie jaar geleden was hij volgens de dokter niet genoeg hersteld van een zware operatie, waardoor hij op het nippertje nog verstek moest laten gaan. Het jaar daarop werd de Vierdaagse na een dag afgelast, en vorig jaar belandde Henk na de tweede dag op de hartbewaking en op donderdag bij de cardioloog. Die vrijdag durfde hij het wel weer aan, en haalde hij ook de finish, maar een kruisje zat er natuurlijk niet meer in. Koppig als hij is, meldde ons lid uit Almere zich dit jaar weer aan voor de 4x40, terwijl hij vanwege zijn leeftijd nu ook 4x30 had mogen doen. Alle dagen kon hij al om kwart over vijf starten, wat gezien de hitte heel plezierig was. Zwaar bleef het, maar de muziek en het gejuich en geklap van omstanders hebben hem er doorheen gesleept, schrijft hij op zijn website www.heopa.nl, waar ook zijn foto's te vinden zijn.



VIERDAAGSE 2010

Gefinisht in Apeldoorn

Stand bijgewerkt t/m 11 augustus

x	Naam	Woonplaats
27	Rolf Craanen	Amersfoort
26	Henri Floor	Driebergen
25	Theo Tromp	Weert
25	Bert Timmermans	Veghel
23	Willy Timmermans	Veghel
23	Wilma Petersen	St.-Oedenrode
21	Coos Verburg	Driebergen
19	Richard Klein Bennink	Zutphen
18	Frans Smits	Linne



18	Harald Jansen	Eindhoven	5	Jeannie van Hoof	Helmond
16	Wil Rieken	Doorwerth	5	Leo Schuurman	Langenboom
13	Anton Leijgraaf	Veldhoven	4	Ben Duin	Nijmegen
13	Nellie Leijgraaf	Veldhoven	3	Maria vd Berg	Veghel
13	Jan Soetens	Veldhoven	3	Hannie Uppelschoten	Geldrop
13	Tonnie Soetens	Veldhoven	2	Hans Pranger	Handel
12	Henk Vink	Schelluinen	1	Hans van Ginkel	Zwijndrecht
12	Cees Punselie	Nijmegen	1	Cees Jacobs	Uden
11	Jelte van der Zee	Vleuten	1	Rien van Ginkel	De Bilt
10	Peter van de Ven	Veldhoven	1	Albert vd Schans	Eindhoven
10	Cor Jansen	Borculo	1	Ans Ars	Eindhoven
8	Ronald Menting	Eindhoven	1	Rik Weverbergh	Diepenbeek (B)
8	Annelies Hellings	Eindhoven			
7	Maria van den Hoogenhoff	Helmond			
7	Coby Cissen-vd Ven	Eindhoven			
6	Johan vanden Hoogenhoff	Helmond			
5	Wim van Hoof	Helmond			

Onze hoffotograaf **Noud Wijn** was voor OLAT in Nijmegen, zie ook olat.nl
Henri Floor was 'overall'. Zijn Vierdaagse-foto's staan op www.henrifloor.nl



PRIKBORD

WEER SPECIALE WANDELTOCHT TRUUS KUSTERS OP ZONDAG 26 SEPTEMBER

De wandeltocht van 12 april j.l. van **Truus Kusters** trok bijna honderd deelnemers. De opbrengst van ruim 450 euro kwam geheel ten goede aan een project in Guatemala: de bouw van een educatief centrum voor kinderen. In juli is Truus daar weer een kijkje gaan nemen. Er is hard gewerkt en in januari zal deze school geopend worden. Truus bezocht met haar man ook een jonge weduwe, wiens huis en inboedel helemaal zijn weggespoeld door de modderstroom die orkaan Agatha in mei veroorzaakte. Zij woont nu met haar vier kinderen bij haar moeder in een hokje van 2,50 bij 3 meter. Geld om een extra vertrek bij te bouwen heeft deze familie Alvarez niet.

Op zondag 26 september kan iedereen weer deelnemen aan een mooie wandeling van 15 of 20 km. De route gaat door Landgoed De Hamert en passeert de Dikkenberg, het Heerenven, het Pikmeeuwenwater en het Geldernsch-Nierskanaal. Er is een pauze bij Jachthut De Hamert.

De startplaats is: café het Centrum, Catharinastraat 18, Wellerlooi. Er is voldoende parkeerplaats. Om 10:00 uur wordt er in groepsverband gestart. Wie liever niet in een grote groep loopt, kan tussen 09:00 en 10:00 uur starten en krijgt een duidelijke routebeschrijving mee.

Het inschrijfgeld is € 3,50. De opbrengst hiervan is bestemd voor de aanbouw van de familie Alvarez, zodat zij weer een menswaardig bestaan krijgen. Aanmelden voor 25 september, via h.h.kusters@home.nl of telefonisch via 06 - 15388386.

Op de website www.tomdenboer.waarbenjij.nu is het reisverslag van Truus te lezen.



Mede dankzij de uitstekende bepijling is het bij OLAT altijd plezierig wandelen. Maar heeft u er wel eens bij stilgestaan dat al die pijlen na afloop weer verzameld en geordend moeten worden? Tegen het slot van de Kemische Wandeldagen, toen het op de wagenrust al niet meer zo druk was, zagen we **Sjaan Verbakel** in de weer met het afwassen en op nummer sorteren van de plastic pijlen.

Helaas willen er nog wel eens pijlen verdwijnen. Het compleet houden van de sets is een dure aangelegenheid: volgens Joop Wesseling kost één voorbedrukt plastic routebordje bijna 2 euro. Bij de KNBLO is men bezig om een universele kunststof routepijl te ontwikkelen, die door de aangesloten verenigingen besteld kunnen worden. Die zouden goedkoper uitvallen door de grotere aantallen, maar wellicht ook omdat eventuele sponsors er een plekje op kunnen krijgen.

Na ruim 35 jaar toch nog een speld met oorkonde

Dit voorjaar kreeg Boetje Huliselan een onalledaagse vraag: of Mart Kroezen nog aanspraak kon maken op de Centurionspeld die hij in 1973 verdiend had door in Sint-Oedenrode de 100 Engelse Mijl binnen 24 uur te lopen.

In de loop der jaren is Mart al zijn medailles en wandelboekjes kwijtgeraakt. Heel jammer, vindt hij nu. Maar het gemis van die ene, bijzondere Centurionspeld zat 'm toch wel het meeste dwars. En dus zocht hij na ruim 35 jaar contact met OLAT.

De 100 EM (ruim 160 km) van 1973 was indertijd de allereerste Centurionwedstrijd op Nederlandse bodem. Het evenement was georganiseerd door OLAT's grondlegger Cornelis van Montfort, die als verwoed lange-afstandswandelaar in Engeland al eerder diverse malen aan Centurion Races had deelgenomen.

Nummer 19

Mart Kroezen behoorde tot de twintig wandelaars die de Rooise monstertocht succesvol uitliepen (hij kwam binnen op nummer 19) maar kon zich niet meer herinneren of hij van OLAT ooit die speld had ontvangen. Hij dacht van niet. Sterker nog, pas onlangs kwam hij erachter dat zo'n Centurionspeld bestond.

Tja, zo'n 'antieke' geëmailleerde speld



tover je niet even uit de achterzak. Vooral niet omdat ze allemaal een uniek nummer hebben, dat voor eeuwig verbonden blijft aan de persoon die deze formidabele prestatie leverde. Die moest dus speciaal nagemaakt worden. Ook duurde het even voor de benodigde gegevens boven water gehaald waren. Maar op 12 juli kan dan toch een delegatie afreizen naar Tilburg om na ruim 35 jaar het zo vurig verlangde kleinood te overhandigen.

De ceremonie vindt plaats in het verzorgingshuis waar Mart Kroezen (geboren in 1936) sinds enige tijd woont. Behalve Boetje is namens OLAT Joop Wesseling van de partij en vanuit RWV (dat tegenwoordig de Nederlandse Cen-

turionspelden in beheer heeft) Gijs den Ouden. Alle drie hebben ze iets bij zich om te overhandigen: Boetje de oorkonde, Gijs de speld en Joop de bijbehorende, geborduurde badge – met het advies om die vooral op een donkerblauwe blazer te dragen omdat-ie daar zo mooi op uitkomt.

Inlijsten

Mart Kroezen toont zich blij verrast, hij had alleen een speld verwacht. Op de – ook nieuw vervaardigde – oorkonde staat in hoeveel tijd hij de 100 EM heeft volbracht: 23 uur en 47 minuten precies. „Een heel goede tijd, ook vandaag de dag nog”, benadrukt Gijs. Het document is bovendien ondertekend door vertegenwoordigers van twee verenigingen – een unicum.

“Die oorkonde laat ik inlijsten”, zegt Mart, die vermoedt dat dit in zijn tehuis een mooi gespreksonderwerp gaat opleveren. De publiciteit in de plaatselijke krant zal daar vast ook aan bijdragen. Verrassing: de fotograaf van het Brabants Dagblad blijkt zelf lange-afstandswandelaar geweest te zijn. Tien jaar geleden kwam hij in de Nacht van Loon tot 104 kilometer, vertelt hij. Nu valt het niet meer te combineren met zijn werk.

Als het officiële gedeelte erop zit, wordt er nog een uurtje gezellig nagepraat. Mart lepelt sportieve herinneringen

Ook twee OLAT-leden bij eerste 'Rooise' Centurions

Bij de twintig eerste CC's op vaderlandse bodem zaten ook twee OLAT-leden: **Louis Oostvogels** uit Rijsbergen en Amsterdammer **Loek Labout**.

De laatste was letterlijk kind aan huis bij onze voorzitter Cornelis; in de Oollandse boerderij had hij zelfs zijn eigen kamer-tje. Bij OLAT-tochten hielp hij altijd mee met boterhammen smeren. Loek en Louis werden al vroeg lid van OLAT. In 2011 is dat voor beiden 40 jaar geleden.

Louis leerde Cornelis kennen toen er in zijn woonplaats een Kennedymars werd gehouden. „Ik stond in een café en werd uitgedaagd om mee te doen. Het ging hartstikke goed, al was ik compleet onge-traind!” Daarna nam hij ook deel aan de trainingsweekenden van Cornelis. „Daar-

bij werd gelet op je houding en loopstijl. Ik ben heel wat weekends op de boerderij geweest. Ik ging ook regelmatig naar de winterseries in Oolland, samen met andere wandelaars uit de omgeving van Breda.” Het was dan ook vanzelfsprekend dat hij meedeed aan die eerste Centurionwedstrijd die Cornelis op 26/27 mei '73 organiseerde, vanuit de sporthal in Sint-Oedenrode. Op een parkoers van afwisselend landerijen, bossen en woonwijken behaalde Louis CC-nummer 4; hij kwam binnen in 21 uur en 27 minuten (de seconden werden blijkbaar nog niet geteld).

Zijn Centurionspeld en oorkonde heeft hij nog. Bij de tweede 'Rooise' 100 EM, in juni 1977, deed hij er een klein uurtje langer over. Louis liep ook in Engeland tien keer een 100 EM uit. De lange afstanden moest

hij naderhand vaarwel zeggen door hernia, maar wandelen doet hij nog steeds.

Loek Labout herinnert zich dat Cornelis koste wat kost de eerste wilde zijn die zo'n wedstrijd in Nederland organiseerde. Zelf had Loek tweemaal vergeefs geprobeerd in Engeland Centurion te worden, hoewel hij toch niet voor een kleintje vervaard was: „Bij de trainingen kon ik 9 km per uur halen op de 50, 60 en zelfs 100 km. Onvoorstelbaar, maar toen was je jong.”

In Rooi haalde hij de begeerde speld wel: hij mag zich CC-18 noemen, met een tijd van 23 uur 35 min. „Ik ben er nog steeds trots op”, zegt hij. “Er zijn mensen die het niet geloven, maar ik heb het bewijs!”

En wie was nu de historische nummer 1? Dat was Jan Vos (RWV), in 17:17:59.

op alsof het gisteren was. Ook heeft hij blijkbaar de OLAT-website goed bestudeerd, want hij weet precies aan welke wandelevenementen Boetje recentelijk heeft deelgenomen: "Je doet het goed hoor, Boetje!"

Doktersverklaring

Zelf kan hij terugkijken op een groot aantal lange-afstandstochten, waaronder zestien Kennedymarsen. Behalve de klassieker Amsterdam-Tilburg heeft hij eigenlijk zo'n beetje alles gewandeld wat er in zijn actieve jaren te wandelen viel. "Vroeger had je nog een doktersverklaring nodig voor zulke tochten" vertelt Mart. "Toen ik in 1971 Amsterdam-Leeuwarden wilde lopen, kwam zo aan het licht dat ik een liesbreuk had. Ik heb 'm toch uitgelopen en ben meteen erna het ziekenhuis in gegaan."

Zijn wandeltraining bestond vooral uit 'woon-werkverkeer': vanuit zijn toenmalige woonplaats Goirle 6 km te voet naar een Tilburgse uitgeverij. "Ik deed er drie kwartier over; ik wist dus wel dat ik goed kon lopen. Nu zou ik een 100 EM niet meer kunnen, maar 6 km per uur haal ik nog steeds."

Lid van een vereniging is Mart Kroezen nooit geweest, wel van de KNBLO. "Wandelen was voor mij een manier om sociale contacten te leggen, want mijn werk bij de uitgeverij was tamelijk eenzaam", vertelt hij.

Op de boerderij

Cornelis van Montfort heeft hij goed gekend en ook herinnert hij zich nog Jef Ploum, OLAT-bestuurslid van het eerste uur. "Die reed tijdens de tochten in Sint-Oedenrode altijd met een karretje rond om de posten te bevoorraden."

De 100 EM heeft hij niet ervaren als een wedstrijd. "Als ik maar binnen de limiet binnen was, vond ik het goed. Het parkoers bestond uit rondjes van ongeveer 15 km. Dat was fijn, dan heb je overzicht hoe het gaat. De verzorging was op de boerderij van Cornelis in Olland. Na een poos voelde ik ergens een blaartje onder mijn voet. De Rode-Kruiser die mij 'uitpakte' zei: 'een blaartje? Ik heb nog nooit zo'n grote blaar gezien'. Na afloop heb ik de klok rond geslapen en liters karnemelk gedronken om het vocht aan te vullen. En de dag erna gewoon weer aan het werk."

-MK-

HALLO WANDELAARS!

Gezellig meezingen met Ronnie Tober

DINSDAG 20 JULI. Wegens de hitte vertrekken wij in Nijmegen allemaal één tot anderhalf uur eerder. Dat is toch vroeg uit de veren. Rond 03:30 gaat de wekker in ons vertrouwde hotel Haarhuis in Arnhem, waar wij deze dagen wonen. Met de trein gaan Kees en ik naar Nijmegen en een half uur later komen we aan op de Wedren. Daar zijn ook de mensen die net als wij met de Ronnie Tober Foundation meelopen in de Vierdaagse. We gaan van start voor de 30 km. Onze eerste rust is bij de RTF. Later komen we Frans uit Breda tegen die voor de veertigste keer meeloopt.

Weer een stukje verder komen Kees en ik aan in Kaffee de Viersprong waar Ronnie Tober optreedt. Het tv-programma van SBS6 is er ook en ik zing een stukje met Ronnie mee. Elf uur, nog minstens 15 km voor de boeg. Onderweg houden we pauze bij de posten van De Sprong uit Breda en van de RTF. We drinken veel water. Het is bijna 14:00 uur wanneer we de dijk van Oosterhout naar Lent oplopen, terug naar Nijmegen.

Rond 14:50 hebben we deze klus geklaard en genieten we van een welverdiend biertje.

WOENSDAG 21 JULI. Dit keer zijn we rond 07:00 uur op de Wedren, waar onze groep al aanwezig is. Ronnie en Jan staan al bij ons in de rij voor de start van de tweede dag. Ook nu is het nog warm. Bijna drie kwartier later gaan we van start. Drie uur later zijn we bij de post van De Sprong in Diervoort.

Nog een stukje lopen en dan komen we rond 10:20 aan bij Camping de 3 Linden in Alverna, waar Ronnie onverwacht weer een optreden geeft. Nu richting Wychen waar we kort na de middag doorheen lopen. Even eten en dan weer verder, richting Beuningen.

Rond 15:30 waren we in de Kanaalstraat waar het berengezellig is. Om 16:15 uur zijn we binnen, maar zonder knip! De scanner voldeed niet. Toch hebben we de eindstreep gehaald. Het was een mooie dag, met goed wandelweer.

DONDERDAG 22 JULI. De helft zit erop. Het is in totaal nog 60 km lopen. Rond negen uur heeft Kees even zin in koffie,

maar ik nog niet. Wel even uitrusten. Halverwege de ochtend komen we in Malden en om 12:30 bij onze post in Groesbeek. We komen weer enkele bekenden tegen op weg naar de laatste RTF-post. Om 13:15 gaan we verder, we moeten nog ca. 8 km lopen.

Rond 14:10 lopen wij even binnen bij de post van de Gouden Kruisdragers. Ook leuk en goed aangegeven. Ongeveer om 15:30 zijn we binnen. Het was een mooie dag, niet zo heel warm meer en goed om te lopen. Een uur later zitten wij weer in ons hotel in Arnhem aan een heerlijk glaasje bier.

VRIJDAG 23 JULI. Nog 30 km te gaan op deze laatste dag van de Internationale Vierdaagse. Het gaat weer heel goed. Rond 07:40 gaan we met het hele stel op pad. Om half negen halen we ons traditionele kopje koffie met wafel bij een familie uit Nijmegen. En om 09:45 houden we een korte stop in Diervoort. Natuurlijk ook even bij OLAT langs gelopen. Alles goed hier? Mooi zo.

Daarna zijn we net op tijd bij de post van de Ronnie Tober Foundation in Overasselt. Ronnie Tober treed er op en ook de SBS-ploeg is bij onze post. We gaan eerst kijken en hierna eten. Rond 12:10 lopen we door Heumen. Dit is nieuw voor Kees. Nu nog 3 km tot aan Malden en 7 km naar Nijmegen.

Om 13:20 halen we onze laatste knip bij de Scheidingsweg. Nu op naar de gladiolen, in de Sint Annastraat waar onze laatste rustpost is. Bijna iedereen is hier al. Met de hele groep gaan we naar de finish. Rond 15:45 zijn we binnen.

Het was wederom heel mooi weer, het waren mooie dagen. En ik wil Kees bedanken voor het coachen van mij bij het oversteken en bij de obstakels onderweg.

Ook bedanken wij OLAT, van De Sprong uit Breda en de Ronnie Tober Foundation die hele goede rustposten hadden. En hotel Haarhuis, waar wij bijna thuis zijn.

Groetjes van De Globetrotters,

-Kees en Inge Mol-van Egmond-

Piet Jansens en Wim Veerman vervolgen hun weg dwars door Engeland en Schotland:

Van Land's End naar John O'Groats (5)

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2009

13^e ETAPPE: 35 KM

PEEBLES-KIRKNEWTON

De nu volgende etappes volgen geen officiële wandelpaden; alle LEJOG'ers dienen een eigen route op de kaart uit te zoeken richting Edinburgh, en zelfs verder tot aan de West Highland Way. In het boekje van 'Land's End-John O'Groats' worden wel een aantal mogelijkheden beschreven en daaruit heb ik een route samengesteld.

Wim voelt zich redelijk en heeft er wel zin in om te gaan wandelen.

Verdwalen in de stad

Tijdens het uitstekende ontbijt geeft Patricia uitleg hoe we het beste de stad uit kunnen lopen. Dat is toch gek eigenlijk, we lopen door de meest onherbergzame streken en in een totaal leeg landschap zonder te verdwalen, maar zodra we in een stad lopen gaat het mis. Ik heb er altijd moeite mee om door een stad te wandelen en ben gauw de richting kwijt. Ik kijk dan ook altijd of er stadsplattegronden zijn.

Maar nu is het erg gemakkelijk want de B&B is helemaal aan het – goede – eind van de stad. Na het afscheid van de familie O'Hara gaan we om 08:30 uur op pad. Meteen lopen we al over een rustige binnenweg richting Eddleston. Daarbij kunnen we de drukke A-703 vermijden.

We passeren camping Rosetta en na



In deze vijfde aflevering zijn onze wandelvrienden genoodzaakt een eigen route te volgen. Een beetje freewheelen op z'n tijd, weer eens iets anders.



een paar mijl wordt de weg een track naar Kidston Mill. Bordjes geven aan dat we niet over het privé-terrein mogen wandelen. We houden een smal voetspoor aan langs een beekje die uitkomt op het traject van een oude spoorlijn, dat we kunnen volgen tot een verharde weg.

Aan de overkant gaat het pad door de weilanden tot aan een groot luxe hotel. We wandelen door de mooie tuin en even later stuiten we op een akker vol graan. Er is geen pad te zien, dus houden we een tractorspoor door de akker aan.

Diepe kloof

Aan het einde staan we plotsklaps voor een diepe kloof. Wat nu? We lopen langs de rand van de kloof tot we uitkomen bij een breed pad dat ook op onze kaart staat.



We volgen het pad langs Wormiston Farm tot we tenslotte uitkomen bij Barony Castle.

Het kasteel is tegenwoordig in gebruik als Academy for Scottish Ambulance Managers. Dat is ook wel te zien aan de dure auto's op de parkeerplaats. Wij maken gebruik van de brede trap in de tuin om onze koffiepauze op te houden. Daarna zoeken we het pad aan de achterkant, wat we pas na enkele keren mislopen vinden.

De beschrijving in ons boek is erg summier en niet geschikt voor de plaatse-lijke details. Een voorbeeld:

... 'From the Castle gateway, take the surfaced lane to the right, then right again for a path through trees. This continues through scrub above a burn and alongside pasture where you join a track. And then a long lane to emerge the A-701'...

Oftewel: 'Bij de poort van het kasteel rechtsaf een asfaltweg, daarna weer rechts aanhouden, een pad tussen de bomen. Dit pad aanhouden tussendoor de struiken bovenlangs een beek en dan langs een grasland tot je bij een landweg uitkomt. De track wordt een lange laan die uitkomt bij de A-701'.

In werkelijkheid gaat de eerste weg rechtsaf, daarna weer rechtsaf – prima. Dan lopen we tegen een oude schuur aan met diverse paden er achter. Welke is de goede? Dat is met het kompas proberen een goede richting aan te houden. Uiteindelijk vinden we de track naar de boerderij, waar we een groepje wandelaars begroeten. Bij de A-701 zijn we dan wel ruim 8 km verder!

Opgeheven spoorlijn

Ondertussen is Wim zonder waarschuwing weer eens ver achter gebleven. Voor mezelf loop ik al zo langzaam mogelijk, kijk telkens achterom, maar hij komt maar niet dichterbij.

Ondertussen bestudeer ik de kaart en hoop vanaf de A-701 een kortere weg te kunnen nemen als de 'dismantled railway' (opgeheven spoorlijn) te belopen is. We komen aan bij de drukke A-701 die we volgens de beschrijving 3,5 km moeten volgen. Dat is niet prettig lopen met al het verkeer.

Bij het voormalige station Cowdenburn kijken we of er een pad is – en zowaar



ligt er een mooie brede grasbaan. Dus houden we deze aan en passeren een paar oude spoorviaducten. Na een paar mijl houdt de spoordijk bij een viaduct plotsklaps op en moeten we tussen de struiken naar beneden klimmen.

We banjeren door de weilanden, langs een boerderij en klimmen diverse keren over een prikkeldraadomheining. Gelukkig wordt het na een paar mijl toch weer een track en komen we op een verharde weg uit die we een tijd volgen.

Landranger kaarten

Het is inmiddels twee uur in de middag en bij Upper Whitfield Farm kunnen we op een boomstam zitten voor de lunchpauze. Het is vandaag heerlijk zonnig en zelfs warm weer. Groepjes jongeren met hun begeleiders komen voorbij en zijn op weg naar een kampeerplekje voor het weekend.

Na de broodjes vervolgen we de slingerende boerenlandweg richting Carlops. Vanaf hier heb ik weer de beschikking over kopieën van de O.S. Landranger kaarten, die veel gedetailleerder zijn. We rekenen uit hoe ver het nog is naar Kirknewton en beseffen dat het vanwege het lage tempo wel eens erg laat zal worden voordat we daar zijn.

Pentland Path

Om 15:00 uur lopen we het dorpje Carlops binnen en bij een huis vragen we of we de bidons met water kunnen vullen. De man is belangstellend naar onze wandeling en zegt dat hij nog vrienden in Aalten heeft wonen.



Een wegwijzer geeft aan dat het 6 mijl is naar Buteland Farm. Dat is aan de andere kant van de Pentland Hills die we nu over moeten. We nemen een brede track die sterk omhoog loopt en houden de markeringen aan van het Pentland Path. We komen bij het North Esk Reservoir en gaan daar omheen. We lopen weer eens in een totaal verlaten landschap van moerassen en heidevelden.

De laatste heuvel

Heel in de verte zien we een paal op een heuveltop, dat is de top van Bore Stane (420 meter hoog), daar moeten we naar toe. Wim maakt regelmatig een sanitaire stop, hij heeft nog steeds last van zijn maag. Rustig aan, dan komen we er wel.

Om 16:15 uur zijn we boven en weten dat dit de laatste heuvel is van dit derhet LEJOG-traject. Vanaf nu zijn er geen bergen meer in dit deel. We zijn volgens de wegwijzer precies halverwege Carlops en Buteland Farm.

We dalen af en het pad is hier en daar versterkt met boomstammetjes. Jammer dat ze nogal onregelmatig dwars liggen, dat loopt niet zo gemakkelijk. We verlaten de Pentland Hills, kijken nog eens achterom naar de kale heideheuvels die we net bedwongen hebben en houden de brede track aan naar de boerderij.

Bij de volgende boerderij, Haughend Farm, kunnen we nog een keer de bidons vullen. We maken een praatje met de boerin die ook een B&B beheert en vervolgen onze weg. Het is al 17:00 uur en het is nog zeker vijf kilometer naar Kirknewton.

Geen onderdak

We komen uit bij de drukke snelweg A-70 en lopen een paar honderd meter door de berm om dan de B-7031 op te gaan naar het dorp. We passeren het oude RAF-vliegveld dat nu volop gebruikt wordt als zweefvliegveld. De toestellen gaan rakelings over onze hoofden.

Om 18:15 uur wandelen we het dorp Kirknewton binnen, ons eindpunt voor vandaag.

Niemand thuis! B&B Highfield House moet ergens aan de hoofdweg liggen vlak naast de kerk. Het is een grote staggige villa. We bellen aan, maar er doet niemand open. We lopen een keer om het huis heen, doch het blijft stil. Toch zien we door het raam wel dat het bewoond moet zijn. Wat nu te doen?

We zitten even op een bank in de tuin en terwijl Wim wil wachten, ga ik toch maar even op onderzoek uit.

Burenhulp

De overburen zeggen dat de bewoners meestal wel thuis zijn en weten ook niet waar ze nu zijn. Ze zoeken even in de plaatselijke gids naar een ander B&B-adres en vinden er een in East Calder, een dorp even verderop. Die heeft nog een *twin room* beschikbaar.

We wachten nog een half uur en nemen dan het aanbod van de overburen aan om naar de B&B in East Calder te rijden.

De zoon van de overburen brengt er ons met zijn Range Rover naar toe. Het blijkt dat hij voor het Nederlandse be-

drijf Ten Cate uit Almelo hier in Schotland vertegenwoordiger is voor de verkoop en aanleg van kunststof sportvelden. We danken hem hartelijk voor alle service.

In B&B Ashcroft Farmhouse worden we allervriendelijkst ontvangen door mevrouw Elizabeth Scott. Het is een grote bungalow en de kamers liggen allemaal op de begane grond. Als welkom krijgen we een heerlijke Schotse whiskey! Een prachtige kamer en grote badkamer, het ziet er allemaal even luxe uit. We nemen een lekker bad en gaan naar de plaatselijke pub voor een pint en avondeten.

Eten in de pub?

Tijdens een biertje vragen we wat het menu van de dag is, maar omdat het al later is dan acht uur, blijkt de keuken al gesloten. We worden verwezen naar de Take-Away, een honderd meter verderop in de straat.

Helaas is het niet mogelijk om de maaltijd daar ter plekke op te eten en we mogen het ook niet in de pub nuttigen. Als een paar stamgasten horen dat wij de hele dag hebben gelopen vanaf Peebles, praten die even met de barman. Na nog een biertje mag het uiteindelijk wel, en kunnen wij aan onze fish & chips beginnen.

-Piet Jansens-

(wordt vervolgd)

De kopijstop voor
het volgende nummer:
zondagavond
19 september

olatnieuws@onsneteindhoven.nl

Café-Restaurant 't Leeuwke

Sonseweg 3 5492 HK NIJNSEL

Tel. 0413 479680

Fax 0413 478704



Extra Ardennen wandelweek Lesse en Semoir

9 t/m 16 augustus 2010

In 8 dagen wandelen in de Belgische Ardennen.
Dagelijks keuze uit ca. 15 en 30 km We hebben een mooi huis gehuurd in Houyet.

Woensdag en Vrijdag wandelingen Ardennen

Wandeling vrijdag 8 oktober 2010

Wandeling langs de GR-573 van Hockay naar Spa-lez-Sart en bezoek aan de Spa-fabrieken.

Rondreis Noorder- en zuidereiland Nieuw Zeeland – Australië (IML)

28 februari t/m 7 april 2011

Wandelen en excursies

Santiago de Compostela - Sussex-Kent - Nieuw Zeeland - Australië - Thailand

Frankrijk - Ierland - La Palma

Wandelen met kleine groepen.

Zie wandelreizen-programma 2010/2011 op

WWW.TT-WANDELREIZEN.NL

Theo Tromp

Tel. 0495-450325